

Ordförande

Ett år har nu gått och det har blivit dags att sammanfatta Juridiska föreningens (JF) verksamhet under året. Det har varit ett händelserikt år i föreningen, men jag låter de andra styrelseledamöterna att närmare redogöra för den verksamhet som bedrivits under varje enskild post och kommer här endast ta upp de största delarna i mitt arbete som ordförande och de punkter som rör föreningens verksamhet i stort.

Kortfattat om mitt arbete som ordförande

Som ordförande har jag det övergripande ansvaret för allt som händer i föreningen och mina främsta arbetsuppgifter under året har varit att leda styrelsemöten, stödja de andra styrelseledamöterna i deras arbete och representera föreningen lokalt och nationellt.

Det löpande styrelsearbetet har fungerat bra under året. Trots att vissa frågor under året väckt diverse diskussioner som stundtals varit svåra så har resultaten blivit bra och vi har löpande lyckats frambringa stort engagemang inför de olika evenen vi anordnat tillsammans.

Den lokala representationen har bland annat bestått i att jag varje månad representerar föreningen gentemot Juridiska institutionen genom att delta på prefektens beslutsmöten. På mötena ges en inblick i institutionens verksamhet och jag får som studentrepresentant möjlighet att ta del av och kommentera de beslut som tas. Detta är en väldigt värdefull möjlighet och ett samarbete som både vi i föreningen och institutionen värnar om. Utöver prefektens beslutsmöten har jag, i egenskap av sektionsordförande, även deltagit på kårstyrelsens sammanträden varje månad. Sektionsordförandes roll inom Kåren tycks kunna växa då det verkar finnas intresse för att även sammankalla möten då endast ordföranden för Kårens sektioner ses vilket jag tror är en väldigt bra idé. Utöver detta har jag haft löpande kontakt med vår inspektor Nina Nilsson Rådeström.

Den nationella representationen har bestått i att jag har fått äran att representera föreningen på möten med ordföranden från de andra Juridiska föreningarna vid Göteborg, Lund, Uppsala, Stockholm och Örebro universitet. Mötena är, enligt mig, väldigt värdefulla för att kunna fortsätta att utveckla föreningens verksamhet. Denna möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter är något som även fortsättningsvis bör utnyttjas.

Höjdpunkter i föreningens verksamhet under 2016

Föreningens stora event, Juristens dag (JD), var återigen ett väldigt lyckat event. De tre projektansvariga för JD har tillsammans med sina arbetsgrupper arbetat väldigt hårt under året och lyckades därigenom göra ett stort och attraktivt event både för utställare och studenter i alla termer och vi i styrelsen är väldigt nöjda med resultatet.

Informationsansvarig anordnade examensceremonin med tillhörande bankett och även den var otroligt lyckad. Vi slog rekord för JF:s största sittande event(!) Både avgångsstudenter, släkt, familj och vänner verkade väldigt nöjda. Vi får upprepade gånger positiv respons från

Juridiska institutionen som tycker att det är oerhört bra att vi anordnar den dagen för våra avgångsstudenter.

Ett annat av föreningens stora event är insparken. Insparken hålls under de första veckorna på höstterminen och har till syfte att ge de nya studenterna en bra start på juristprogrammet. Under vårterminen tillsatte vi ett insparksutskott, bestående av fem generaler, som ansvarade för genomförandet av insparken. Även dessa arbetade väldigt hårt under året vilket resulterade i ett lyckat event med högt deltagande från både nya och gamla studenter.

Nytt för JF:s verksamhet var 25-årsbanketten som anordnades under hösten för att fira att juristprogrammet i Umeå fyllde 25 år. En riktigt lyckad tillställning där dessutom JF:s styrelse tillsammans med några lärare gjorde en film som visades under kvällen.

Slutligen, tack!

Slutligen vill jag bara tacka er medlemmar för det förtroende ni har visat oss i styrelsen. Jag vill även tacka den avgående styrelsen för det fantastiska arbete ni har gjort och önska den tillträdande styrelsen lycka till under 2017!

Hanna Lundkvist

Ordförande

Juridiska föreningen vid Umeå Universitet

Ekonomiansvarig

Det har varit ett riktigt givande och utvecklande verksamhetsår som ekonomiansvarig i Juridiska föreningen. Att få sitta med i Juridiska föreningens styrelse och ha möjlighet till att göra studietiden för våra medlemmar så bra som möjligt är något jag har tyckt varit jätteroligt.

Under mitt år som ekonomiansvarig har jag lagt mycket tid på att fortsätta den utveckling av arbetet kring ekonomin i föreningen som ekonomiansvarig innan mig, Josefin Johnsson startade. När jag blev invald som ekonomiansvarig hade inte mycket tidigare erfarenhet av att ansvara för ekonomi. Efter någon månads arbete stod det klart för mig att det fanns en hel del som behövde utvecklas för att underlätta arbetet för den som är ekonomiansvarig.

Som en allmännyttig ideell förening finns det en möjlighet att ansöka om befrielse från att lämna särskild uppgift, en befrielse från att deklarerat. Eftersom jag fick information om att deklareringen oftast bara var en last för ekonomiansvarig, då det är tidskrävande att gå igenom material samtidigt som det oftast inte var mycket uppgifter att lämna, valde jag att ansöka om en sådan befrielse. Skatteverket befriade föreningen från att lämna särskild uppgift under en period om fem år. Således är deklaration inget som ekonomiansvarig behöver ansvara för de följande fyra åren.

Efter några månaders bokföring blev det väldigt tydligt att föreningens kontoplan behövde utvecklas då den inte stämde överens med de poster som vi har i vår budget. Det har tidigare år gjorts att stora delar av föreningens utgifter och inkomster har bokförts under "övrigt" vilket gör det onödigt svårt för ekonomiansvarig att göra en prognos över hur verkligheten stämmer överens med budgeten. Därför valde jag att uppdatera vår kontoplan så att det nu finns konton för i stort sätt allt utgifter och inkomster föreningen har vilket i sin tur gör det väldigt enkelt för ekonomiansvarig att följa det ekonomiska läget under året. Uppdateringen av kontoplanen medförde en hel del ändringsverifikationer eftersom utgifter och inkomster som redan bokförts skulle flyttas till sina nya konton. Stort tack till vår kontaktperson Sara Hedin från HHUS konsultgrupp för vägledning kring detta.

När kontoplanen sedan stämde väl överens med verkligheten valde jag att bygga upp en helt ny budget som bygger på de konton vi har i kontoplanen och som framförallt bygger på intäkter och kostnader. Tidigare år har budgeten varit uppbyggd på resultat vilket är inte är vanligt i praktiken. Jag tror att det kommer bli lättare för framtida ekonomiansvarig att budgetera samt göra prognoser med den nya uppbyggnaden av budgeten.

I takt med att föreningen beslutade om att köpa in en ny dator, framförallt för att underlätta arbetet för chefredaktör de Facto, valde jag att ta upp frågan om att byta till ett nytt bokföringsprogram. Detta eftersom det då nuvarande programmet var väldigt gammalt och i stort sätt kunde vi endast ha det på den gamla datorn då vi saknade installationsdiskor och liknande. Vi beslutade om att köpa in Visma Ekonomi vilket jag ser som en väldigt bra utveckling. Framförallt har ekonomiansvarig möjlighet att bokföra och komma åt bokföringen online.

Det har varit ett mål att föreningen inte ska gå med vinst utan hellre med lite förlust. Detta för att kunna väga upp för många tidigare år av vinst. Förra året gick föreningen med förlust för första gången på länge och på förra årets årsstämma röstades en budget med ett minusresultat igenom. Under året har vi strävat efter att satsa på de evenemang som vi budgeterat för. Precis som tidigare år har det varit en utmaning att använda alla pengar då en del av inköpen och evenemangen inte kostat så mycket som väntat. Även om en del evenemang och inköp kostade mer än väntat hade vi en del pengar över under hösten. Vi valde därför att göra en del väsentliga inköp – bland annat ett bord till JF-rummet så att våra medlemmar har mycket plats under lunchen samt för att underlätta vid föreningens möten. Vi valde även att fördela lite extra pengar till informationsansvarig för att examensbanketten 2017 skulle kunna bli så bra som möjligt trots ökning av kostnader för mat, hyra av lokal och liknande. Vidare har vi haft ett nära samarbete med huvudansvariga för JD vilket har gjort att de haft möjlighet till att utveckla evenemanget ytterligare med extra bidrag från Juridiska föreningen. Jag vill tacka styrelsen för ett stort engagemang kring hur vi skulle använda pengarna som fanns över i slutet av året för att nå ut till våra medlemmar på bästa sätt.

Vi redovisar ett resultat på -22 859,22 kronor. I resultatet ingår bokslutsbokningar för att rätta upp felaktigheter från tidigare år. Det rör sig dels om en dubbelbokning vid bokslutet 2015, dels om en miss från att nedskrivna ett avslutat bankkonto hos IKANO bank 2014.

Jag tycker att 25-års banketten har varit verksamhetsårets höjdpunkt. Även Juristens dag var ett mycket lyckat evenemang i år. I början av verksamhetsåret satte vi oss ner med tidigare huvudansvariga för JD för att kunna upprätta en arbetsordning kring samarbetet mellan Juridiska föreningen och JD. Jag tycker att samarbetet mellan mig som ekonomiansvarig och JD har fungerat mycket väl under året då vi löpande har haft kontakt om budget, fakturor osv.

Då 2017 års resultat från JD blir något högre än tidigare år, på grund av stort intresse från utställare, har vi haft möjlighet att budgetera så att mer pengar tilldelats till de evenemang och inköp som på ett tydligt sätt ökar i kostnad för varje år, till exempel Stockholmsresan och inköp av väskor till nya studenter. Vi presenterar en budget med ett minusresultat inför verksamhetsåret 2017 eftersom vi har stor erfarenhet av att kostnader ofta blir lägre än vad vi tror. Hänsyn har även tagits till att fler samarbetsavtal är under förhandling vilket eventuellt kommer leda till högre intäkter än budgeterat.

Avslutningsvis vill jag tacka medlemmarna i Juridiska föreningen för förtroendet de visade när jag röstades in som ekonomiansvarig. Jag vill även önska tillträdande styrelse stort lycka till. Jag är säker på att ni, tillsammans med våra medlemmar, kommer fortsätta utveckla Juridiska föreningen på ett utomordentligt sätt. Jag är också säker på att 2017 kommer bli ett ytterligare händelserikt och roligt studieår för alla våra medlemmar!

Emelie Carlsson

Ekonomiansvarig Juridiska föreningen vid Umeå Universitet

Informationsansvarig

Jag tillträdde som informationsansvarig i Juridiska föreningens styrelse efter årsmötet i februari 2016. Mitt verksamhetsår började dock redan i januari då jag som tillträdande informationsansvarig fick delta i arbetet med att anordna examensdagen tillsammans med sittande informationsansvarig, Lovisa Hassnert. Det var mycket lärorikt och roligt att delta under examensdagen redan då, för att på så sätt i ett tidigt skede se hur arbetet går till och hur examensdagen fortlöper.

Som informationsansvarig ansvarade jag vidare för ”Student för en dag” på uppdrag av Juridiska institutionen. Student för en dag innebär en möjlighet för gymnasiestudenter och andra intresserade att besöka juristprogrammet under en dag. Under våren 2016 hade vi många besökare av programmet och det var ett roligt arbete att visa dem runt, låta dem följa med på undervisning och ge dem möjlighet att uppleva universitetet och programmet från insidan. Även under hösten var intresset att besöka juristprogrammet stort. Det är att rekommendera att låta gymnasiestudenterna följa med på seminarier och föreläsningar med de första terminerna, då det är lättare att relatera till de kurser som studeras då.

Uppgifterna som informationsansvarig har under verksamhetsåret främst kretsat kring det löpande arbetet. Som informationsansvarig ansvarade jag för att föra protokoll vid föreningens styrelsemöten varje vecka. Protokollen ska sedan justeras och publiceras på Juridiska föreningens hemsida. Även arbetet med att administrera hemsidan och mailen har skett löpande. Hemsidan är en bra kanal för vårt informationsflöde och jag har arbetet med att uppdatera den kontinuerligt under året. Under verksamhetsåret 2016 har jag även arbetet för att skapa en ny och modern hemsida. Hemsidan är nu lättillgängligare för våra medlemmar samt ger ett tydligare intryck för våra samarbetspartners och övriga intressenter. Med ansvaret för att administrera hemsidan kommer också ansvaret för JF:s nyhetsbrev som har skickats ut varje tisdag efter styrelsemötet. I nyhetsbrevet samlas veckans viktiga information om gästföreläsningar, sittningar, biljettförsäljningar, sportevenemang, EPP:er osv. Under året har jag arbetet för att nå ut till ännu fler medlemmar, och att göra en prenumeration av Nyhetsbrevet mer attraktivt. Som informationsansvarig har jag även ansvarat för löpande inköp under verksamhetsåret så som kaffe, kaffemuggar, toner till skrivare samt papper m.m. Under verksamhetsåret 2016 har JF investerat i en ny skrivare.

Ett stort uppdrag som jag har ansvarat för under mitt verksamhetsår är 2017 års examensdag för avgångsstudenterna och deras anhöriga. Examensdagen består av en examensceremoni och en examensbankett. Arbetet med att planera och organisera examensdagen påbörjades tidigt under höstterminen 2016 och arbetet har sedan fortlöpt fram till den stora dagen i slutet av januari. Det är otroligt roligt att se att intresset från studenternas- och anhörigas sida växer för varje år. I år närvarade över 500 personer på examensceremonin och cirka 440 personer deltog på banketten, en ökning på cirka 140 personer från förra årets bankett. Detta visar på att JF har skapat en fin tradition som fortsätter att växa varje år, vilket är otroligt roligt att se.

Avslutningsvis vill jag tacka medlemmarna i Juridiska föreningen för förtroendet de visat genom att rösta in mig som informationsansvarig för verksamhetsåret 2016. Det har varit ett

fantastiskt roligt och lärorikt år och jag önskar tillträdande styrelse stort lycka till med sitt arbete!

Filippa Alsén, Informationsansvarig, Juridiska föreningen vid Umeå Universitet

Marknadsansvarig

Dags att summera ett lärorikt och roligt verksamhetsår som marknadsansvarig i Juridiska föreningen vid Umeå universitet.

Efter överlämningen för ganska precis ett år sedan inleddes arbetet med att få till stånd de sista samarbetsavtalen för verksamhetsåret 2016. Under den tiden anordnades också ett par casekvällar på universitetet där vi tog emot Linklaters i samband med deras föreläsning i Legal English med ELSA. Vid ett annat tillfälle kom medarbetare från Mannheimer Swartling upp från deras Stockholmskontor en eftermiddag för att få träffa oss juriststudenter i Umeå. Arrangemangen blev lyckade med god stämning, mat och mingel efter en kortare caselösning och presentation av byråerna. Vid bägge tillfällena kom studenter från olika terminer, vilket känns både roligt och viktigt när föreningen arrangerar den här typen av evenemang.

Förutom casekvällar och samarbetsavtal började arbetet inför höstens Stockholmsresa ta vid tidigt under våren. Arbetet inleddes med val av marknadsutskott som blev Sven Karlsson, tillträdande marknadsansvarig. Vi inledde därefter arbetet med resan under mars månad. Sven fick relativt fria händer som ansvarig för resans humanjuridiska grupp efter konsultation oss emellan om vad vi ville plocka med oss från föregående års resa, vilken jag hade förmånen att få vara med på. Utformningen av resan följde i det stora hela upplägget vid 2015 års Stockholmsresa. Vi anordnade kvällsbesök i gemensam regi medan dagsbesök var nischade efter vilken grupp man valt att ansluta sig till vid biljettsläppet som ägde rum just innan sommaren. På biljettsläppet var det som vanligt ett högt tryck och det var främst T7or som fick följa med på resan, då äldre terminerna hade förtur på biljetter i sedvanlig ordning.

I år hade vi en del nykomlingar på besökslistan i såväl affärs- som humanjuridiska gruppen. Några av dessa var Högsta domstolen, Systembolagets huvudkontor och Fackjuridik/LO TCO Rättsskydd, det sistnämnda efter önskemål av en föreningsmedlem. Stående inslag var bl.a. besök hos Försvarsadvokaterna, ett besök de allra flesta upplever som en av veckans höjdpunkter. Givetvis innehöll resan även besök hos de större affärsjuridiska byråerna tillika föreningens samarbetspartners som alla tog emot oss med öppna armar.

En viktig del vid bokning av besöken inför resan var att förmedla feedback baserat på utvärderingar från tidigare års resor. Uppläggen hos byråerna har emellanåt varit snarlika varandra och därigenom relativt uppreande och kritik mot detta har framförts vid utvärderingen av resan. Det märktes att byråerna uppskattade den förmedlande feedbacken från tidigare år och på flera byråer hade budskapet nått fram. På Vinge fick vi till exempel en mycket intressant och uppskattad föreläsning från jurister som jobbar med frågor som rör mänskliga rättigheter runt om i världen.

Efter Stockholmsresan har vi haft ytterligare två evenemang i Umeå tillsammans med våra samarbetspartners. Det ena var ett studiebesök hos Migrationsverket i Umeå som arrangerades

tillsammans med Akademikerförbundet ST och det andra var en välbesökt EPP med Advokatbyrån Kaiding.

Årets programväskor var, i likhet med de tre senaste åren, en ryggsäck. Det som förändrades var däremot leverantören av väskan. Efter att ha haft samma leverantör de senaste åren bytte vi nu leverantör till en lokal sådan, tack vare vårt samarbetsavtal med advokatbyrån Kaiding som möjliggör att vi får använda oss av deras marknadsföringskanaler, om vi önskar. Resultatet av det samarbetet blev till slut lyckat. Väskorna anlände redan innan sommaren och verkar ha uppskattats av de som fick ta del av dem. Väskorna var rymliga och håller förhoppningsvis en mycket god kvalitet, då priset för väskorna i år var något högre än tidigare år.

Nytt för i år var att vi beställde in nya representationsjackor till styrelsen, jackorna finansierades till viss del av styrelsemedlemmarna själv och utformningen blev enkel men fin.

Tack vare ett stort inköp av merchandise av min företrädare på posten kunde vi satsa mer ekonomiska resurser på väskan och i Stockholmsresan som båda blev mer kostsamma än budgeterat. Stockholmsresan blev något dyrare än året innan, trots subventionerna från såväl föreningen som Juridiska institutionen. Slutpris landande på 350 kronor per biljett.

Trots att min budget gapande tomt i november fick jag, tack vare ekonomiska överskott i slutet av kalenderåret, möjlighet att köpa in ytterligare merchandise i form av den klassiska JF-kaffekoppen. En del av överskottet räckte även till ett nytt konferensbord till JF-rummet, kuddar, filtar och ett soffbord, saker som också verkar ha uppskattats av våra medlemmar. Nu har vi möjlighet att rymmas ännu fler i vårt föreningsrum, och det är väl härligt.

Under insparken var föreningens samarbetspartners ST och Jusek närvarande vid var sin station som de nya studenterna passerade under sin rundvandring, vilket uppskattades av såväl ST som Jusek. Under 2017 kommer ytterligare ett fackförbund vara med under rundvandringen - vår nya samarbetspartner Unionen. I samband med rundvandringen hade vi utdelning av programväskan i JF-rummet, vilket jag upplevde som lyckat då alla våra nya studenter fick komma in i och bekanta sig med vår fina föreningslokal.

Vi har fått en ny delsamarbetspartner till föreningen och samtliga samarbetspartners från året som varit har valt att förlänga sina avtal ytterligare ett år. Det betyder att föreningen nu har två huvudsamarbetspartners och nio delsamarbetspartners. En bra mängd partners som är ovärderliga för vårt föreningsliv och som jag haft mycket goda kontakter och värdefulla diskussioner med under året som passerat, vilket varit otroligt roligt. Slutligen vill jag tacka avgående styrelse för att jag fått arbeta tillsammans med er senaste året och önska tillträdande styrelse ett stort lycka till under 2017!

Anna Holmgren

Marknadsansvarig Juridiska föreningen vid Umeå Universitet

Ordförande Juriststudenternas rådgivning

Jag tillträdde som ordförande för Juriststudenternas rådgivning (JR) i februari månad i samband med föreningens årsstämma. Min företrädare Stina Lundgren hade gjort ett otroligt arbete med att utforma JR till en grupp med ungefär 30 aktiva rådgivare. Som efterträdare till posten som ordförande för JR har min främsta uppgift varit att leda det löpande arbetet som verksamheten utgörs av, hålla i mötena samt att vara en del av Juridiska föreningens styrelse. JR:s verksamhet består i att gratis besvara juridiska frågor som såväl allmänheten som studenter skickar in. Strax efter att jag tillträtt posten valde jag Amanda Adolfsson till vice ordförande för JR. Varje vecka har vi haft lunchmöte med rådgivarna där vi gått igenom de ärenden som skickats in och delat ut dessa till intresserade rådgivare.

Vi startade verksamhetsåret med att hålla ett uppstartsmöte för alla juriststudenter som var intresserade av att engagera sig i gruppen. Då berättade vi om JR och hur verksamheten bedrivs och vad det innebär att vara rådgivare. Till mötet kom väldigt många fler än vad vi förväntat oss och JR rekryterade ännu fler rådgivare, väldigt roligt!

Under våren anordnade vi en case-kväll tillsammans med Advokatbyrån Kaiding. JR bjöds in till byråns kontor i centrala Umeå där vi bjöds på dryck och tilltugg. Kaiding hade utformat ett case som vi löste och diskuterade i grupp. Kvällen blev lyckad och den var mycket uppskattad av våra rådgivare.

Under mitt verksamhetsår har JR ingått två nya samarbetsavtal, dels med Umeå studentkår, dels med Lawline. Genom dessa samarbeten har antalet ärenden att besvara ökat. Särskilt genom samarbetet med Lawline då det alltid funnits ärenden att dela ut då vi haft tillgång till deras ärendedatabas och därmed inte endast JR:s egen hemsida varifrån ärenden i vanliga fall skickas in. Genom samarbetet med Umeå studentkår har JR marknadsförts via deras kanaler, det vill säga på Umeå studentkårs hemsida, i deras nyhetsbrev samt genom affischering i skolan. Gällande Lawline har det av varje ärende som rådgivare för JR besvarat, framgått att det ärendet besvarats av rådgivare från Juriststudenternas rådgivning vid Umeå universitet vilket varit bra ur ett marknadsföringsperspektiv.

Marknadsföringen var, förutom att försöka få in fler ärenden till JR, vad jag ville utveckla med JR. Under året har Amanda och jag tillsammans med rådgivare marknadsfört JR i MVG-gallerian där vi delade ut flyers och hade en liten tävling där vinnaren fick biopresentkort. Främst har vi använt oss av sociala medier för att marknadsföra JR genom annonser på Facebook som genererat i spridning av Facebook-sidan. JR har även, liksom Juridiska föreningen, fått en ny fin hemsida.

Vid mitt tillträde var en annan målsättning att antalet rådgivare i gruppen skulle öka, vilket det även i snabb takt gjorde. Idag har gruppen 47 aktiva rådgivare som alla är medlemmar i den Facebook-grupp vi använder för intern kommunikation för aktiva rådgivare. Detta är ett ökat antal med nästan 20 personer från mitt tillträdande vilket är jätteroligt.

Gällande ärendehantering i gruppen har Amanda och jag, som tidigare nämndes, delat ut ärenden varje vecka. Vi presenterade ärendet i fråga och sedan har rådgivarna som medverkat på mötet tagit det ärende som personen varit intresserad av. En fråga har varit hur själva utdelningen hade kunnat förändras. I december genomförde vi en utvärdering om vad rådgivarna tyckte om bland annat ärendehantering. Majoriteten ansåg att det fungerat bra och att utdelningen av ärenden skulle fortsätta på samma sätt som det gjort.

Den case-kväll som anordnades under våren var uppskattat bland våra rådgivare och vi valde därför att arrangera en liknande kväll igen tillsammans med Kaiding. Denna gång var caset utformat på temat ”rådgivning och klientbemötande” vilket var intressant att diskutera just för målgruppen i fråga eftersom detta är JR:s verksamhetsområde. Detta är även något som rådgivarna kan ha med sig i framtiden.

Som sagt har Amanda varit vice ordförande för JR och hon har haft en viktig roll i arbetet under året. Vi har jobbat väldigt nära varandra och delat i princip allt ansvar vilket varit både otroligt roligt och även utvecklande. Amandas roll under mötena har varit att föra protokoll, ha koll på utdelade ärenden och vilka som besvarats. I och med att styrelseposten inneburit en hel del arbete för mig har Amanda fyllt en viktig funktion som vice ordförande med huvudfokus på JR.

Med pengar kvar i budgeten valde vi att anordna en avslutning för verksamhetsåret genom att bjuda rådgivarna på pizza och ha en tävling. Arrangemanget var uppskattat bland rådgivarna och det var ett roligt sätt att få tacka för oss.

Slutligen vill jag tacka för förtroendet medlemmarna i Juridiska föreningen visade när jag valdes in som ordförande för JR. Det har varit ett väldigt utvecklande och givande år med många nya erfarenheter. Jag vill tacka Amanda Adolfsson för det roliga och fartfyllda år jag haft med dig som vice ordförande. Ett stort tack vill jag också rikta till mina styrelsekollegor. Vi har haft ett verksamhetsår fyllt med roliga utmaningar, men även svåra frågor att hitta lösningar till. Jag vill också tacka alla rådgivare som varit aktiva under året och med sitt frivilliga engagemang gjort det möjligt att bedriva JR:s verksamhet.

Jag önskar min efterträdare Jennifer Piironen med vice ordförande Anneli Eriksson och övriga i den tillträdande styrelsen ett stort lycka till med det kommande verksamhetsåret. Ni har mitt fulla förtroende!

Hilda Skogqvist

Ordförande Juriststudenternas rådgivning, Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Utbildningsansvarig

Programrådet

Programrådet är ett råd som startades upp av bl.a. Juridiska institutionen under 2013 års verksamhetsår. I rådet sitter representanter från JI, Juridiskt forum, SamFak, näringslivet och utbildningsansvarig samt två studentrepresentanter som JF utser. Sedan 2016 har dessa två studentrepresentanter varit Juridiska föreningens Kursombud som har närvarat på alla möten. Under detta verksamhetsår har det hållits tre möten med programrådet per termin. Det som har diskuterats har växlat t.ex. kursplaner, kursutvärderingar och framför allt den låga svarsfrekvensen på kursutvärderingarna har varit sådant som har tagits upp på dessa möten.

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet är ett utskott som består av representanter från Juridiska institutionen och Utbildningsansvarig från JF i egenskap av studentrepresentant. Utskottet behandlar utbildningsfrågor som berör juristprogrammet, men även andra kurser som institutionen tillhandahåller. Detta verksamhetsår har min roll som utbildningsansvarig på dessa möten varit att 1) uppdatera kort om större utbildningsfrågor som pågått i JF, 2) föra studenternas talan i andra spörsmål som har tagits upp. Stort fokus har legat på frågor som samarbete mellan terminerna, revideringen av juristutbildningen m.m.

Grund- och forskarutbildningsutskottets (GoFU)

GoFU är ett internt utskott för Juridiskt forum där ett flertalet lärare och representanter från Juridiskt forum sitter. Nytt för detta verksamhetsår är att utbildningsansvarig och studentombud från kåren har fått en roll i dessa möten som studentrepresentanter. Frågor som har tagits upp på dessa möten har varit bland annat kursplaner och litteraturlistor på kurser som Juridiskt forum ger ut.

Möte med studierektorer

Under detta verksamhetsår har jag i egenskap av utbildningsansvarig haft inofficiella möten med studierektor på Juridiska institutionen, Nina Nilsson och på Juridiskt forum, Andreas Pettersson. Detta har varit en mycket bra plattform för att bolla idéer och både framföra åsikter och synpunkter från studenter då båda studierektorerna har visat intresse av att vara uppdaterade på sådant som händer bland studenter på programmet, men också få hjälp med olika frågor och hantering av olika situationer. Exempelvis har Nina Nilsson hjälpt till väldigt mycket i arbetet med att skapa bättre samarbete mellan terminerna och Andreas Pettersson har hjälpt till med att försöka få upp svarsfrekvensen på kursutvärderingar.

Juris studerandes riksorganisation (JURO)

Under detta verksamhetsår har jag representerat JF Umeå på de fyra JURO-mötena som har hållits, samt under ytterligare två tillfällen. JURO har verkligen utvecklats under detta år till ett mer konkret och aktivt organ som söker främja utbildningsbevakningen på de olika orterna. JURO-mötena har varit ett utmärkt tillfälle för att utbyta erfarenheter och kunskap mellan orterna, och jag anser att det är en väldigt bra och givande organisation för de olika juristutbildningarna som kan utvecklas ännu mer. Frågor som har tagits upp har varit allt ifrån undervisning med genusperspektiv och fördjupningskurser till kursutvärderingar och ny

juristutbildning i Karlstad. Något som har varit väldigt viktigt under dessa möten är att ha i åtanke att jag sitter som ensam representant för hela föreningen och att inte ta ställning i frågor som jag har varit osäker på om hela styrelsen står bakom. Jag tror att det hade underlättat om exempelvis vice ordförande också hade varit representerad på mötena som det är på de andra orterna. Men under detta verksamhetsår har det enbart varit utbildningsansvarig och jag har tyckt att det har fungerat väldigt bra och framför allt har det varit givande och kul.

Kåren

Studentombud

När jag tillträdde var det Kalle Eriksson som var studentombud på Umeå studentkår. Vid behov har jag haft möten med studentombudet där studentombudet varit en hjälp och bollplank. Det underlättade en hel del att ha möten med Kalle Eriksson som hade suttit på posten i ett halvår när jag tillträdde. Till sommaren satt jag med i valberedningen och valde ett nytt studentombud i kåren, något utbildningsansvarig har gjort tidigare år också och trots att det var tidskrävande så är det något som jag tycker har varit viktigt för samarbetet med kåren. Lovisa Svensson sitter på posten nu. Samarbetet har fungerat bra, som jag har förstått det har samarbetet med kåren inte alltid varit lika bra som det har varit den senaste tiden och ett gott samarbete med kåren bland annat genom sådana här möten tycker jag är viktigt och givande, och jag tycker inte att samarbetet behöver förbättras.

Studerandearbetsmiljöombud (SAMO)

SAMO söker vinna studenternas medverkan i arbetsmiljöarbetet och företräder studenterna i dessa sammanhang, samt är en resurs och samtalspartner till prefekten. Det är alltså ett nätverk av studenter och anställda på universitetet som finns till för att säkra arbetsmiljön på universitetet. Nytt för detta verksamhetsår är att jag som SAMO fick en utbildning innan jag fick uppdraget. Under verksamhetsåret har kåren även anordnat två möten med alla SAMO och HSAMO samt skapat en facebook-grupp för bättre kommunikation. Arbetet som SAMO har fått en tydligare roll och jag hoppas att detta är något som kommer att utvecklas. I min roll som SAMO anordnade jag detta verksamhetsår en föreläsning med studenthälsan om stresshantering och psykisk hälsa. Studenthälsan informerade även om vad universitetet har att erbjuda kring dessa frågor. Det har varit blandade åsikter kring föreläsningen men överlag tror jag att det var uppskattat, framför allt ämnet är något som jag tror är viktigt att uppmärksamma.

JFs Kursombud

Nytt för verksamhetsåret 2016 är att jag har infört JF:s egna utbildningsutskott som samordnas av mig som utbildningsansvarig och består av kursombuden. JF:s utbildningsutskott har löpande haft möten, ofta i samband med mötena med programrådet. Jag sökte kursombud tillsammans med marknadsansvarig och sport - och klubbmästare som sökte studenter till de andra utskotten. Jag tycker att det var riktigt bra att utlysa posten som kursombud. Jag har strävat efter att alla juriststudenter ska vara representerade och känna sig hörda, därför har varje termin ett kursombud som löpande framför klassens åsikter om utbildningen och arbetsmiljön, och som jobbar i nära anknytning med mig med aktuella utbildningsfrågor för att jag ska få en bredare diskussion och fler perspektiv. Min tanke var

till en början att ha två kursombud från varje klass (inkl. åtminstone en från min egna klass) men på grund av att det inte var så många som sökte så blev det tre kursombud där jag var representant från min egna klass. Detta fungerade väldigt bra, men är något som man absolut kan utveckla och överlag är utbildningsfrågor inte alltid de mest attraktiva bland studenter.

Samarbete mellan terminerna

Ett bättre samarbete mellan terminerna är något som jag har jobbat en del med detta verksamhetsår. Jag har haft skatterättsföreläsning där två studenter från termin 7 gick igenom en tentafråga tillsammans med termin 5 vilket var väldigt uppskattat. Årligen har JF också i samarbete med Juridiska institutionen schemalagt tentafika med termin 1 inför deras första tenta. I år hade vi utöver styrelsen också en frivillig från termin 3 (alltså T1ornas faddrar) i varje grupp på grund av att de har erfarenhet av att skriva digitala tentor vilket ingen i styrelsen hade - detta fungerade väldigt bra. Samarbetet mellan terminerna är något som jag också har tagit upp på JURO-möten och jag tror att det finns mycket inspiration att hämta från de andra lärosätena.

Bokbytarforum

I samband med den nya hemsidan som JF fick detta verksamhetsår så arbetade jag för att skapa ett bokbytarforum. Syftet med forumet var att 1) underlätta för studenterna genom att skriva ut litteraturlistorna och nypris på böckerna så att alla studenter inte ska behöva göra samma arbete, 2) göra försäljningen av böcker öppen och bryta systemet med att fadder-nolla då detta ibland har haft mindre bra konsekvenser. Bokbytarforumet gick väldigt bra och jag är väldigt nöjd med hur det ser ut men jag hann inte arbeta med marknadsföringen och med att få igång forumet. Detta tror jag är något som man kan sätta fokus på under nollningen om det är något som man vill fortsätta med det kommande året.

Siran Alkhamisi

Utbildningsansvarig Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Chefredaktör de Facto

Jag efterträdde Erik Olsson som chefredaktör för de Facto i februari. Det tog några veckor innan jag kom igång med planeringen av första numret då jag inledningsvis försökte hitta en redaktionschef och en layoutansvarig. Min plan var att återgå till det system som rådde tidigare med separata poster, då det var ett undantag att jag året innan suttit på båda posterna samtidigt. Att hitta en redaktionschef gick smärtfritt och efter att ha intervjuat kandidaterna beslutade jag mig för att tillsätta Oscar Larsson på posten. Hans tidigare engagemang i föreningen kombinerat med de idéer han hade för tidningen gjorde att han kändes som ett självklart val.

Tyvärr hade jag inte samma framgång i att hitta en ny layoutansvarig, vilket innebar att jag fick fortsätta med det arbetet själv. Jag kan i efterhand säga att det inte var optimalt, och har gjort att arbetet med tidningen inte flutit på så smidigt som önskat. Som tur är har en ny layoutansvarig redan rekryterats till nästa verksamhetsår.

Efter att vi haft första mötet med redaktionen så tog som tidigare nämnt planeringen och genomförandet längre tid än tänkt. På grund av bristfällig planering från min sida, kombinerat med att jag underskattade hur mycket tid det skulle ta att utföra styrelsearbetet, chefsredaktörsarbetet och layouten. Samtidigt som jag själv skrev en del i första numret. Det här ledde till att första numret kom ut först i slutet av terminen, och vi fick ge ut tre nummer under hösten.

Även under hösten tog det ett tag att komma igång med arbetet och det slutade med att tre nummer kom väldigt tätt inpå varandra i slutet av terminen, vilket är långt ifrån optimalt. För att försöka undvika samma sak i år har jag tillsammans med tillträdande chefredaktör redan påbörjat arbetet med det första numret.

Redaktionen har tyvärr varit mindre än önskat, men de skribenter och fotografer som har varit med har ställt upp väldigt mycket. Förutom redaktionschef Oscar Larsson har jag haft väldigt stor hjälp av framför allt två medlemmar, Emil Danielsson Nykänen och Olle Roos. Under hösten har jag även haft stort stöd av övriga styrelsemedlemmar.

Två nya stående inslag har fötts under året, Fråga Olle som är en cykelspalt, och Tim & Torgny testar. Förhoppningsvis kommer de här momenten finnas kvar under året. Andra idéer som jag själv hade när jag tillträdde har jag tyvärr inte kunnat genomföra, men en av dem kommer att genomföras kommande verksamhetsår i alla fall.

När det gäller förhandling med tryckeriet så uppstod en kommunikationsmiss mellan mig och min företrädare vilket har inneburit att vi under året inte har haft något skriftligt avtal. I praktiken har detta inte gjort något då vi fått ut alla nummer till rätt pris ändå. Men det är något som ska tas tag i direkt inför året.

Precis som min företrädare hade jag lite problem med att se till att byta ansvarig utgivare men till slut blev även det fixat. Jag kommer att se till att hjälpa min efterträdare att försöka komma i fas med bytet så det sker snabbare framöver.

Annonsörerna har i stort varit samma som tidigare år och reglerats genom samarbetsavtalen. I första numret fick vi däremot in en till annons från DLA Piper som nyligen bytt namn. Det innebar ett extra tillskott i kassan för föreningen och innan beslut togs så diskuterade vi saken gemensamt i styrelsen.

Trots att utgivningen inte skett enligt plan är jag ändå nöjd med de nummer vi har fått ut och vi har gett medlemmarna underhållande och kvalitativ läsning. Nu ser jag fram emot att se hur kommande redaktion kan utveckla tidningen vidare, och jag kommer själv att vara med och skriva.

Andreas Ferelius

Chefredaktör för de Facto Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Sportmästare

När jag skulle inleda mitt verksamhetsår med full energi så blev det inte riktigt som jag tänkt mig. Det som traditionsenligt är det första eventet tillträdande styrelsen anordnar blev inställt på grund av lågt intresse till följd av dåligt väder. Jag hade tillsammans med klubbmästaren planerat nya inslag på JF:s pulkadag som hålls under studentsportardagen. Tanken var att det skulle bli skidstafetter, pulkåkning och korvgrillning. Något snopna ställde vi in eventet och där hade ribban kunnat läggas för vårt verksamhetsår. Självklart lät vi oss inte slås ner på grund av det utan fortsatte med arbetet inför Snow Wars som påbörjats redan i januari.

Med sexton tävlande lag blev årets upplaga av Snow Wars en succé. Vad som började som en internturnering 2010 har börjat växa ur kostymen. Ett flertal lag var internationella, och det var kul att få visa dessa studenter hur vi i Umeå kan utnyttja vårt geografiska läge. Trots problem med för många minusgrader så kunde eventet genomföras med glada miner tack vare de värmebläktar och presenningar vi lånat in från Akademiska Hus. Vi hade även tillgång till enorma mängder snö, vilket gjorde eventet ännu roligare. Tack vare hjälp från Markservice slapp vi skotta planerna för hand. På nolltid fick vi uppskottat två enorma planer vilket medförde att vi kunde köra två matcher parallellt. DJ och korvgrillning höjde stämningen ännu mer och gjorde att det även blev en publikfest.

Under våren köptes skumgummibollar in vilket möjliggjorde spökbollsspel under landstingspassen. Jag upplevde detta som ett mycket välkommet inslag och jag kan nog även säga att representationen bland tjejerna ökade markant! Någon spökbollsturnering blev inte av under verksamhetsåret, och jag vågar mig på en kvalificerad gissning när jag säger att tidigare sportmästare Oscar Larsson blev besviken till följd av detta. Jag får anledning att återkomma till detta senare.

Förutom skumgummibollar så har det även köpts in en ny målvaktshjälm för innebandy, magplatta för innebandymålvakt, visselpipa samt målvaktshandskar för fotboll. Tack vare min tidigare nämnda föregångare har sportsidan haft det tryggt ställt med utrustning. Därutöver har x antal lås till våra skåp i landstingshallen köpts in då vissa kärvat och vissa har blivit uppklippta av olika anledningar.

Höstterminen inleddes sedvanligt med utomhusfotboll på campusplanen. Vi hade tur med vädret och kunde därför hålla till ute under en längre period innan vi gick in för innebandysäsong. Nu började även arbetet med årets upplaga av Umeå World Cup. Efter lite strul med bokningen av IKSU:s beachvolleybollplaner satte så även planeringen inför juristprogrammets beachvolleyturnering i gång. Det var ett smärre missöde när vi insåg att datumet som satts egentligen inte passade så bra. Dels var det halloween, vilket gjorde att många studenter hade andra planer, dels hade T1:orna tenta på måndagen. Detta gjorde att det (förmodligen) blev ett rekordlåg deltagande bland våra yngsta programkamrater. Vi lät

såklart oss inte slås ner av detta faktum, utan slimmade ner turneringen och genomförde den på tolv tävlande lag. Med ett inslag av kvartsfinal fick lagen ändå spela ett rimligt antal matcher.

Som jag tidigare skrev blev det ingen spökbollsturnering. Personligen tycker jag att det blev något ännu roligare när JF kunde bjuda sina medlemmar på Fortet. Under två timmar sprang vi runt i Megazones olika celler och löste diverse problem. Extra glad blev jag såklart när mitt lag gick ut med en topplacering i bagaget. Ett annat event som hölls utanför de traditionella sporternas ramar var Justice League. I november gjorde tolv lag upp om att bli e-sporten och FIFA-spelets vinnare. Efter en hektisk kväll på E-puben hade vi slutligen korat juristprogrammets sportigaste tv-spelsmänniskor.

I skrivande stund har jag två stora event kvar att genomföra. Det är dels resan till Hemavan, dels Umeå World Cup. JF har för första året ett samarbete med IKSU Alpin och deras Student Ski. Det innebär att vi åker till Hemavan och spenderar fyra dagar i backen och på afterskin tillsammans med tusen (!) andra studenter. Förhoppningsvis kommer samarbetet fortsätta och även växa under kommande verksamhetsår. Jag är otroligt laddad och kan redan nu känna skidorna skära i snön under mig. Umeå World Cup arrangeras första helgen i februari och har äntligen nått sitt mål på 16 deltagande lag. Det som började 2011 i mindre skala har nu engagerat hela universitetet. Vi har till och med fått tacka nej till lag som velat delta i turneringen. Därutöver har vi utökat turneringen till två speldagar, kanske att turneringen växer ännu mer under kommande år. Det får framtiden utvisa.

Så här i slutet av mitt verksamhetsår kan jag inte annat än att konstatera att det har varit otroligt lyckat! Jag kan inte heller hjälpa att tycka att det blir lite sorgligt att lämna styrelsen, med alla fina styrelseledamotskollegor och nu även vänner. Efter ett år där vi alla stött på saker vi inte varit helt förberedda på har vi kommit varandra nära. Alla diskussioner med er och de gemensamma beslut vi tagit har gjort att jag växt som människa. Tack! Jag vill även passa på att rikta ett stort och ödmjukt tack till Herman Johansson och Lars Norberg – utan er hade jag inte klarat detta.

Jolinn Uhlin

Sportmästare Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Klubbmästare

Som klubbmästare är mitt uppdrag att berika studentlivet för Juridiska föreningens (JF:s) medlemmar genom diverse olika sociala aktiviteter. Några av de mer traditionella arrangemangen är EPP:erna och Tentafesterna. Även Snow Wars och den årliga beachturneringen med efterföljande After Beach som arrangeras i samarbete med sportmästaren är återkommande inslag. Det är en post som ger utrymme för mycket utbyte med medlemmarna och det jag personligen finner mest tillfredsställande med posten är just möjligheten att på första parkett bevittna arbetsinsatsens mervärde för medlemmarna.

Jag kastades hastigt in i uppdraget då min företrädares utbytestermin började tidigare än föreningens verksamhetsår. Det var mycket att lära sig, både gällande postspecifika uppdrag och löpande styrelsearbete. Innebörden av det löpande arbete var något jag underskattat. Jag underskattade hur omfattande det skulle vara, hur utmanande det skulle vara och framför allt hur givande det skulle vara. En styrelsepost innebär på grund av det löpande arbetet bl.a. träning i diplomati och gruppdynamik, rannsakan av sina egna (och andras) principer och värderingar samt stora mängder ansvar. Att sitta i styrelsen för en förening innebär också att representera någonting större än sig själv. Att raffinera denna entites målsättningar, stadgar och principer till någonting som går att omsätta i praktisk medlemsnytta är roligare än man kan tro och jag rekommenderar alla att ta sig an liknande uppdrag.

De internationella händelser som definierade 2016 gör det svårt att se det som ett "bra" år i generell mening. Som en tröst har att det åtminstone varit ett bra år för juriststudenter i Umeå och för JF. Vintern klamrade sig fast nog långt in på verksamhetsåret att vi kunde genomföra Snow Wars, en återkommande påminnelse om hur underbart barnsliga och lekfulla även universitetsstudenter kan vara. Överdimensionerat snöbollskrig med dunka dunka, vilken dröm. Det nära samarbetet med HHUS och E-puben fungerade väl under hela verksamhetsåret. Vårterminens många välbesökta EPP:er gav svetsade samman mig och vår JF-KC Gustav Lindgren. Vårt väloljade samarbete har sedan dess underlättat mitt uppdrag på många sätt och vis. Jag vill tacka dig Gustav för detta och samtidigt passa på att önska dig lycka till som min efterträdande. Jag är säker på att det hela kommer gå galant. Under slutet av vårterminen tog arbetet med mitt största åtagande som klubbmästare dessutom sin början. 2016 var året Juridiska föreningen skulle fylla 25! Eller var det själva programmet? Frågan var förvånansvärt svår att svara på, men några förvirrade telefonsamtal med alumner och en långdragen mailutväxling med bl.a. Ulf Vannebeck på Juridiska institutionen redde till slut ut det hela. 1991 var året Umeå universitet gav ut sin första juristexamen. Detta skulle firas och som klubbmästare var det mitt jobb att ordna firandet!

Åtagandet är någonting jag aldrig klarat själv. Här vill jag därför tacka min fantastiska bankettgrupp bestående av Alexandra Johansson, Cecilia Knutsen, Joel Olsson och Sara Nordekvist, mina kollegor i JF:s styrelse, Juridiska Institutionen och alla ni som kom på middagen eller bara eftersläppet. Ni gjorde 25:årsbanketten tveklöst värdig de otaliga timmar arbete med budgetutkast, inbjudningskort, lokalbesök och bordplaceringar som krävdes. Att en kväll med 300 elever, besökare och representanter för Juridiska institutionen på plats ändå omgärdades av en djupt familjär stämning, som något från ett födelsedagskalas med en intim vänkrets, är beviset för att vi i Umeå har en alldeles särskild gemenskap. Med sådana

förutsättningar känns det i efterhand som självklart att eventet blev en hit, men innan och i stunden var nervositeten minst sagt påtaglig. Trots denna nervositet hade jag åtminstone sinnesnärvaro nog att fullt ut uppskatta ett par ögonblick under kvällen. Jag kommer alltid ta med mig känslan av att stå på scen med bankettgruppen och tillsammans med er alla lyfta Äpplets tak med Jurister utan brister.

Sedan dess har månaderna av event rusat förbi och jag blickar nu framåt mot pensionen, sprängfylld av den revolutionerande tanken på att återigen kunna närvara vid JF:s event, enbart i egenskap av deltagare, utan något som helst ansvar (realistiskt sett lär jag klara 2 månader utan att vika mig för engagemangsbstinens). Tack kära styrelsekollegor för den här tiden. Vår tid tillsammans är till ända. Det är nu dags för facklan att gå vidare, men föreningen består och kommer fortsätta att utgöra det stadiga fundamentet för vår särskilda gemenskap här på Umeås juristprogram. Jag har stort förtroende för tillträdande styrelse och nästa generation av engagerade och ser fram emot att se er överträffa allt vi hittills uppnått. Låt våra utbrända insatser vara kolbädden för ert ännu flammande engagemang och låt den nytända elden föda föreningen ånyo. En fågel Fenix med vind under vingarna, eld i blicken och kursen satt mot hittills oanade höjder.

Torgny Palm

Klubbmästare, Juridiska föreningen vid Umeå Universitet

Vice ordförande

Nu var det slut på detta verksamhetsår för Juridiska föreningen vid Umeå universitet och jag kan konstatera att även detta år varit ett händelserikt och nyttigt år för föreningen.

Huvuddelen av mitt uppdrag har bestått i att anordna gästföreläsningar för medlemmarna, hjälpa de övriga styrelseledamöterna i deras uppdrag samt arbeta med de löpande arbetet som uppstår för styrelsen i helhet. Totalt har jag tillsammans med övrig styrelse genomfört två stycken gästföreläsningar. En tredje var planerad men var tyvärr tvungen att ställas in. Ambitionen med gästföreläsningarna var att bjuda in företrädare från arbetslivet som visar på den bredd av olika arbetsuppgifter en yrkesverksam jurist kan jobba med.

Verksamhetsåret startade för min del med att tillförordnad generaldirektör för Migrationsverket Mikael Ribbenvik kom på besök. Med hänsyn till den aktuella flyktingsituationen så var detta en välbesökt och uppskattad föreläsning av medlemmarna. Mikael berättade på ett pedagogiskt och inlevelserikt sätt om Migrationsverkets vardagliga arbete, utmaningar och framtidsvisioner. Till råga på allt var Mikael dessutom lite av en ståuppkomiker vilket lockade till många skratt. Föreläsningen följdes sedan upp med ett intressant intervjureportage i medlemstidningen De Facto.

I November var det dags för föreläsning nummer två. Då kunde välkomnade JF Andreas Nyberg från Åklagarmyndigheten till Umeå universitet. Andreas berättade om sitt arbete som åklagare. Föreläsningen började kort och informativt om hur man går tillväga för att bli åklagare, Anders egen väg till yrket samt annan matnyttig information om Åklagarmyndigheten. Vidare berättade Andreas om hans egna erfarenheter, där han framförallt lyfte fram två stycken fall som han själv varit förundesökningsledare för, det uppmärksammade cold-case fallet Husbymordet samt rånet av Hotell Lappland. Där visades även bilder och videoklipp som använts som bevisning i rättegången upp.

Den tredje och sista planerade föreläsningen var tänkt att hållas i januari. Extra spännande var det att denna gång bjuda in en jurist som jobbar på en affärsjuridisk byrå där dennes arbetsuppgifter är rent humanjuridiska. Denna gästföreläsare var Parul Sharma som arbetar på advokatbyrån Vinge. Bland hennes arbetsområden hittar vi ämnen som Företag och Hållbarhet, Anti-Korruption och Corporate Social Responsibility, som innebär att företag måste ta ansvar för hur de påverkar samhället. Parul är en av Sveriges mest inflytelserika experter på företags samhällsansvar och har skrivit ett flertal böcker om mänskliga rättigheter, och har även haft ett uppmärksammat sommarprat i sommar med p3. Tyvärr var dock Parul som tidigare sagts tvungen att ställa in föreläsningen på grund av personliga skäl samma dag som den var tänkt att äga rum. Istället för gästföreläsning bjöd vi istället på lunch till våra medlemmar utanför JF-rummet, vilket i sin tur verkade vara mycket uppskattat.

När jag axlade rollen som vice ordförande hade min föregångare tillsammans med ordförande i ELSA Umeå börjat arbetet med att starta en rättegångstävling. Tillsammans med ELSA Umeå, och i regi av deras ordförande som kom på idén, gjorde vi under min period denna

tävling till verklighet. Rättegångstävlingen anordnades tillsammans med IGNE advokatbyrå och de platser som tävlingen hade för åtta lag fylldes snabbt upp. Dagen innan Rättegångstävlingen anordnades en föreläsning i förhandlingsteknik som IGNE förberett. Själva tävlingen ägde rum i tingsrättens lokaler och på kvällen efter tävlingen anordnades en EPP där vinnarna presenterades.

Rättegångstävlingen är ingenting som tidigare funnits under rollen som vice-ordförande men kommer att placeras under dennes vingar och tanken är att Rättegångstävlingen ska vara ett årligen förekommande event. Jag har under min tid även påbörjat planeringen för 2017 års upplaga av Rättegångstävlingen som kommer gå av stapeln i maj. Under denna planering har även min efterträdare varit högst delaktig och kommer smidigt kunna ta över det arbetet.

Vidare har det även under verksamhetsåret diskuterats om att vice-ordförande ska vara ansvarig för att tillsätta lokalarrangörer till Svenska Juridiska Mästerskapen som anordnas av Mannheimer Swartling. Detta är något som styrelsen kommit fram till ska ligga under vice ordförandens post.

Då det var oklart på vilket sätt lokalarrangörerna skulle utlysas och vem som skulle ansvara för det så lyckades vi inte med den korta tidsramen vi hade locka medlemmar att söka till arbetet som lokalarrangör. Med hänsyn till detta tog jag på mig, tillsammans med en annan styrelseledamot, den rollen. Detta är inte optimalt eller önskvärt, då vi helst ser att våra medlemmar tar på sig det ansvaret.

Slutligen kan jag säga att jag är tillfreds med min mandatperiod som vice ordförande. Ett år som både givit mig nyttig förenings- och styrelseerfarenhet och spännande möten med framgångsrika och intressanta yrkesverksamma jurister.

Jag önskar min efterträdare och hela nästa styrelse ett stort lycka till.

Timothy Prellwitz

Vice Ordförande, Juridiska föreningen vid Umeå Universitet