

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

- Verksamhetsberättelse 2013



Ordförande

Som ordförande för Juridiska föreningen (JF) har jag haft ett övergripande ansvar för allt som händer i föreningen. Mina främsta uppgifter under verksamhetsåret har varit att leda styrelsemöten, representera föreningen både internt och externt samt att vara ett stöd till var och en av styrelsens ledamöter och erbjuda hjälp i bästa möjliga mån. I mitt uppdrag som ordförande överlämnar jag till de andra ledamöterna i styrelsen till att skriva om verksamheten i föreningen och kommer här endast ta upp nämnvärda punkter och kommentarer om verksamhetsåret i sin helhet.

I sin helhet tycker jag att verksamhetsåret har varit mycket händelserikt och roligt. Precis som tidigare år har vi arbetat med att få föreningen att synas ännu mer och skapa en öppenhet och tillgänglighet för våra medlemmar och det känns som att vi i alla fall har tagit ett steg i rätt riktning även om detta är ett arbete som vi måste fortsätta att kämpa med.

Föreningens kanske viktigaste event, Juristens dag, har både inlett och avslutat verksamhetsåret. Juristens dag 2014 har varit ett lyckat event och de tre huvudansvariga och deras arbetsgrupp har arbetat väldigt hårt för att skapa en så bra upplevelse som möjligt för juriststudenterna i Umeå. Glädjande besked för årets upplaga av Juristens dag har varit att det har varit fler förevents även i december månad i ett led för att marknadsföra Juristens dag och att de huvudansvariga lyckas få många intressanta gästföreläsare att komma och delta i evenemanget.

Glädjande för JFs verksamhetsår är att vi även i år fick in många ansökningar till styrelsen inför medlemsmötet vilket gör att valberedningen verkligen haft en möjlighet att välja den bästa styrelsen för nästkommande verksamhetsår. Vi har även valt att fortsätta uppdatera de skrivna arbetsordningar för varje styrelsepost som infördes föregående verksamhetsår för att tydligare informera om varje styrelsepost gentemot medlemmar. Arbetsordningarna gör att JF:s medlemmar får en större inblick i styrelsen och vilken post som kan passa just dem.

En viktig del av mitt uppdrag som ordförande har under verksamhetsåret handlat om att representera föreningen både externt och internt i olika former. Främst har representationen externt handlat om att jag kontinuerligt under verksamhetsåret har fått äran att representera JF Umeå på ordförandemöten för det nationella samarbetet. Årets möten, där representanter från andra JF runt om i Sverige träffas, har tagit plats i Örebro, Uppsala, Stockholm och Umeå. Jag har haft möjlighet att delta i samtliga möten förutom det avslutande i Umeå och har under året upplevt att det nationella samarbetet är viktigt för att kunna fortsätta utveckla JF:s verksamhet, möjligheten att få utbyta idéer och kunskaper med de andra orterna är otroligt värdefullt och något som skulle kunna utnyttjas ännu bättre inför nästkommande verksamhetsår. Samtliga orter har gemensamma drag i sin föreningsverksamhet och vid många av de utmaningar som vi står inför kan vi dra lärdomar och erfarenheter från de andra föreningarna. Extra roligt under detta verksamhetsår var det nordiska ordförandemötet som ägde rum i Stockholm under hösten där även representanter från Norge, Finland och Danmark deltog i mötet. Även gentemot dessa föreningar finns det en hel del likheter och det var väldigt intressant att få ta del av hur deras verksamhet och organisation fungerar, speciellt ifråga om den tekniska utvecklingen och digitaliseringen av tentamen som sker i Norge. Tyvärr har jag inte kunnat delta vid mina avslutande representationsuppdrag i Umeå varken för Juristens dag eller examensceremonin då min utbytestermi i USA började tidigare än planerat. Vice ordförande Pontus Sjölund och tillträdande ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo har dock tagit ansvar för dessa representationstillfällen på ett utmärkt sätt.

Jag har under verksamhetsåret även representerat JF gentemot Juridiska institutionen, bland annat genom att delta i prefektens beslutsmöte som är en gång i månaden. Den nuvarande prefekten Görel Granström har verkligen ansträngt sig för att ha en kontinuerlig kontakt med JF och relationen med institutionen fungerar väldigt bra. Därtill har jag även haft kontakt med föreningens inspektor Maria Eklund och försökt att dra nytta av hennes kunskaper och erfarenheter i större utsträckning än vad som skett tidigare verksamhetsår. Angående inspektorn finns det där punkter att utveckla hur samarbetet ska fungera, något jag har försökt göra under det gångna verksamhetsåret men det är fortfarande en tillgång där vi inte utnyttjar den fulla kapaciteten.

Ett av mitt största ansvar under verksamhetsåret har därtill varit att fortsätta arbetet med Umeå studentkår och JF:s nya sektionsstatus. Styrelsen för det föregående verksamhetsåret genomförde utträdet ur SamSek och under detta verksamhetsår har mycket av arbetet bestått av att reda ut vad JFs nya sektionsstatus faktiskt innebär för verksamheten. Som ordförande för en blivande sektion fick jag en inbjudan att delta i sektionsrådet under våren och vid mitt första möte presenterade kåren förslaget om Kårhuset. Förslaget var att ett aktiebolag skulle bildas där varje sektion fick köpa 10 % och kåren skulle stå för resten och detta bolag sedan skulle driva Kårhuset i de gamla lokalerna för Corona på Campus. Tanken var att skapa en naturlig mötesplats för studenter på campus. Beslutet om JF skulle delta i detta projekt eller inte togs på ett extra årsmöte då vi i sittande styrelsen ansåg att detta beslut var alltför långtgående för att endast ta på ett styrelsemöte, vi ansåg att medlemmarna hade en rätt att få uttala en åsikt om projektet och JFs medverkan. När medlemmarna vid det extra årsmötet valde att JF skulle gå med i projektet innebar det en relativt större arbetsbelastning på styrelsen, framförallt för mig som ordförande då det är ett stort projekt som tagit mycket tid i anspråk.

Till styrelserepresentant i aktiebolaget för Kårhuset valde vi sedan att vice ordförande Pontus Sjölund skulle ta det uppdraget vilket i sin tur innebar att hans arbetsuppgifter i JFs styrelse delades ut på resterande styrelseledamöter. Detta i sin tur har ökat min arbetsbelastning som ordförande, då tanken är att vice ordförande ska avlasta ordförande, och har tyvärr inneburit att jag inte haft möjlighet att titta på lokalfrågan och ett nytt styrelserum till JF som var mitt mål inför verksamhetsåret. Det kontinuerliga arbetet med JF har prioriterats och helt enkelt tagit för mycket tid, förhoppningsvis kommer detta förbättras till det kommande verksamhetsåret och nästa styrelsen har förmodligen bättre förutsättningar för att se på denna fråga då en ny föreningslokal är en viktig fråga för att fortsätta utveckla JF som förening.

Utöver frågan om kårhuset så har JFs nya sektionsstatus även inneburit andra frågetecken, framförallt då Umeå studentkårs stadgar innebär att deras sektioner måste följa samma räkenskapsår, nämligen juli-juni. Denna fråga kommer att behandlas på årsmötet där tillträdande ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo kommer ta upp frågan i mitt ställe och där medlemmarna kommer få rösta hur JF ska hantera situationen utifrån presenterade förslag.

Avslutningsvis vill jag tacka Juridiska föreningens medlemmar för det gångna verksamhetsåret och förtroendet som ni har visat oss i styrelsen. Jag vill också rikta ett tack till den avgående styrelsen som har gjort ett fantastiskt arbete och jag är otroligt glad över att ha fått chansen att arbeta med er under det här verksamhetsåret. Sedan vill jag även önska den nya styrelsen med min efterträdare Fredrik Ferrand Drake del Castillo lycka till, jag tror att ni kommer göra ett utmärkt arbete och ni har ett fantastiskt händelserikt och roligt år framför er.

Ulrika Byström

Ordförande för Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Vice ordförande

Vice ordförande i Juridiska föreningen har under verksamhetsåret arrangerat tre stycken gästföreläsningar. Den 6 mars höll Christian Diesen, professor i processrätt, föreläsning om terapeutisk juridik. Föreläsningen fokusera på hur tvister och processer påverkar människors liv och vad jurister kan göra för att underlätta för individer i rättstvister. Den 6 maj höll Björn Blomqvist, överåklagare inom organiserad brottslighet, föreläsning om hur det allmänt är att arbeta som åklagare och mer specifikt hur det är att arbeta med organiserad brottslighet. Den 25 september höll Marianne Lundius, Högsta domstolens ordförande, föreläsning om att arbeta som domare, lite generellt om Högsta domstolen och dylikt. I anknytning till föreläsningarna har det bjudits på fika och våra sponsorer har bidragit med goodiebags som delats ut vid föreläsningen.

Detta verksamhetsår har Vice ordförande också varit Juridiska föreningens representant i Kårhuset, en lösning som långsiktigt inte är optimal, men som kortsiktigt var bästa alternativet. Vice ordförande har deltagit i arbetet med Kårhuset genom att vara ordförande för aktiebolagets styrelse. Kårhuset är ett omfattande projekt har därför ianspråktagit stor del av Vice ordförandes tid.

I övrigt har Vice ordförande, tillsammans med ordförande, informationsansvarig och klubbmästare, reviderat föreningens stadgar och arbetat fram underlag till beslut inför stundande årsmöte med anledning av beslutet som föreningsstämman fattade att föreningen om bildande av egen sektion.

Pontus Sjölund

Vice ordförande för Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Ekonomiansvarig

Mitt verksamhetsår som ekonomiansvarig i Juridiska Föreningen har varit både givande och utvecklande. Även om det ibland varit stressigt och känts tungt är det ett lärorikt arbete att svara inför en styrelse och alltid behöva jobba mot nästa deadline, oavsett om det handlar om en budgetgenomgång eller fakturor som ska betalas. Sammantaget är året absolut inget jag ångrar och definitivt något jag är glad att jag har gjort.

Uppgifterna som ekonomiansvarig har under året främst kretsat kring det löpande arbetet. Betala föreningens räkningar, göra utbetalningar för styrelsens eller medlemmarnas privata utlägg, fakturera olika samarbetspartners och sköta bokföringen för föreningen. Att ha en övergripande koll på föreningens ekonomi har också varit en av huvuduppgifterna för mig som ekonomiansvarig – se till att budgeten följs och kunna se vilka investeringar och inköp som är ekonomiskt möjliga och motiverade. Arbetet som styrelseledamot i juridiska föreningen handlar dock inte bara om det arbetet som är specifikt under ”sin egen” post, utan att bidra med tankar om och rösta för respektive mot olika förslag som bollas fram i styrelsen, och jag hoppas att jag varit en sund röst som bidragit med de tankar och åsikter jag tycker bäst för föreningen framåt.

Som styrelseledamot har jag fått förmånen att bli bjuden samt närvarat på balen i Uppsala och tillsammans med upplevelsen att ha fyra trevliga styrelseledamöter från den nyss nämnda orten boende hos mig under juristens dag är min största erfarenhet under året förståelsen över hur viktig det nationella utbytet och kontakten mellan de olika städernas juristprogram är. Tanken på att vi är mer som juriststudenter än vår studieort, utan att vi tillsammans alla juriststudenter i hela landet, är en grupp människor som med samma titel men med olika infallsvinklar och erfarenheter ämnar ge oss ut på en arbetsmarknad, som konkurrenter, kollegor, debattörer, lagstiftare och domare. Detta med en öppenhet och ödmjukhet utan att se till utbildningarnas olikheter med elitistiska ögon – även om gliringar självklart är ett välkomnat inslag under trevliga former på banketter och baler.

Juridiska Föreningen har även i år gått med vinst. De fastslagna budgetposterna har inte riktigt kunnat hållas men detta har kompensrats med andra inköp som varit viktiga för föreningen. Bland annat ett riktigt Microsoft Word, InDesign för att förbättra affischer och de facto, en ny stereo, en ny hemsida för JR och så vidare. Anledningen till att föreningen går med vinst är det kraftigt ökade bidraget från kåren – något som inte räknades med i 2013 års budget.

Även Juristens Dags oförutsägbarhet ställer till vissa problem. Då evenemanget fortsätter öka i storlek – både utgifter och intäkter – och utgifterna kommer före intäkterna, behöver man hela tiden mer likviditet för att täcka de ökade utgifterna tills intäkterna från evenemanget kommer. Det som här komplicerar är hur JD sammanfaller med bokslutet och nervositeten en Ekonomiansvarig känner inför räkningarna som kommer och huruvida dessa kommer kunna täckas av föreningen. I realiteten kommer detta inte bli något problem år 2014 men det är en bidragande faktor till varför föreningen envisas med att gå med vinst.

En del av arbetet för mig har varit att ”rensa” upp bland de tidigare posterna i balansrapporten. Poster som ”innestående fodringar” – vilka inte rörts på flera år – ”inventarier” – vilka inga i styrelsen vet vad dessa utgörs av – och ”avskrivningar” – som inte skrivits av på flertalet år har med styrelsen stöd, och med Ninna från HHUS konsultgrupps vägledning tagits bort med målsättningen att den nya styrelsen ska få en helt ren bokföring som i sanning speglar det ekonomiska läget i föreningen. Till 2014 presenterar styrelsen en budget som för första gången på antalet år är satt till att gå ihop. Det är inte meningen att JF ska behöva minusbudgetera på grund av att styrelsen är dålig på att använda och utnyttja de medlen de har att tillgå. Vi presenterar därför en enligt oss trovärdig budget och avgående styrelse är övertygad om att den kommer hållas och att föreningens tillträdande styrelse klarar av de ekonomiska utmaningarna med bravur.

Avslutningsvis vill jag tacka medlemmarna i juridiska föreningen för förtroendet de visade när jag röstades in som ekonomiansvarig och jag är helt övertygad om att tillträdande styrelse, tillsammans med föreningens alla medlemmar, kan fortsätta förvalta och utveckla programmets goda sammanhållning, engagera fler medlemmar

till att jobba närmare och som en mer integrerad del av föreningen och göra VÅR förening ännu bättre och givande – både lokalt och nationellt.

Jonas Brandt

Ekonomiansvarig för Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Informationsansvarig och sekreterare

Jag tillträdde som informationsansvarig efter årsmötet i februari 2013, under januari månad tjuvstartade jag emellertid min tid i JF genom att hjälpa dåvarande informationsansvarig att dela på uppdraget som toastmaster under examensceremonin och examensmiddagen.

Under våren hade vi besök utav ett par ”Student för en dag”, där universitetet ger gymnasiestudenter och andra intresserade möjlighet att följa med på programmet under en dag. JF sköter detta på uppdrag av Juridiska institutionen, ett upplägg som fungerar mycket väl. Vi hade även besök av någon enstaka under hösten och det börjar rulla in en hel del intresseanmälningar i detta nu, eftersom ansökningstiden till höstterminen -14 snart börjar.

Under året har vi bland annat köpt in en ny stereo av ”bergssprängarmodell” då den förevarande apparaten var uttjänt. Än viktigare tog styrelsen beslut på att köpa in ett Officepaket till JF-datorn då vi inte hade anständiga ord- och kalkylbehandlingsprogram. Vidare har jag ansvarat för löpande inköp såsom kaffe, kaffemuggar, toner till skrivare samt papper m.m.

Det som jag ägnat större delen av min tid åt är inget av det ovannämnda. Som informationsansvarig ansvarar jag för protokollföring vid styrelsemöten och se till att desamma blir justerade och publicerade på vår hemsida. Hemsidan är den andra stora delen i vad informationsansvarig sköter. Den nya hemsidan som förevarande styrelse köpte in är en viktig kanal för vårt informationsflöde och något vi jobbat mycket med att uppdatera. Detta tror jag dock kan göras ännu större utsträckning. I dagsläget är det relativt enkelt att istället lägga ut informationen på vår Facebook-sida i stället för att prioritera hemsidan. Från hemsidan skickas varje vecka ut ett nyhetsbrev som går ut till ca 500 abonnenter.

Ytterligare ett uppdrag jag som informationsansvarig ansvarat för är 2014 års examensceremoni och examensmiddag. Arbetet med detta startades redan i slutet av september och har sedan fortlöpt till den stora dagen i slutet av januari. Jag är väldigt glad att det även i år fanns ett stort intresse för detta från både studenterna och deras

anhöriga. Det var något färre deltagare än i fjol men 255 gäster under middagen på Universum visar ändå att JF lyckats skapa en fin tradition där vi kan ge något tillbaka till de som studerat 4,5 år på programmet!

Fredrik Forseryd

Informationsansvarig och sekreterare för Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Utbildningsansvarig

Posten som utbildningsansvarig är en post som är lika tung som den är givande. Att beskriva allt som hänt under detta verksamhetsår är omöjligt; det skulle bli en mindre bok. Ni finner i varje här en översikt, först en specifik del som behandlar varje enskild mötesgrupp som sedan övergår i en avslutande övrigt-del.

Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppen, som startades under föregående verksamhetsår, består av studenter från de olika terminerna på programmet. Jag ställdes i början av året inför valet att fortsätta driva gruppen eller att avveckla densamma. Jag valde att fortsätta driva den, ett val jag aldrig ångrat då gruppen varit ett otroligt bra forum för utbildningsdiskussioner, ett mycket värdefullt verktyg för mig som utbildningsansvarig. Flera av medlemmarna av gruppen har även varit engagerade i andra utbildningsprojekt som letts av institutionen vilket har gett en stor bredd i de diskussioner som förts. Allas insatser i gruppen har varit oklanderliga, utan dem hade mitt arbete varit mycket svårare.

Mitt syfte kring utbildningsgruppen detta år har varit att stabilisera och ge mer struktur, detta för att man ska kunna få mesta möjliga nytta av gruppen. Detta har skett genom att gruppen detta år t.ex. har fokuserat på att inte bara diskutera terminsrelaterade problem, utan även mer övergripande frågor av utbildningskaraktär.

Programrådet

Programrådet är ett utbildningsorgan som är nytt för detta verksamhetsår. Rådet är ett samarbete mellan Juridiska institutionen och Juridiskt forum men innehåller även ledamöter från näringslivet, samhällsvetenskapliga fakulteten samt tre studentrepresentanter, detta för att de frågor som lyfts i rådet ska kunna beaktas från så många olika vinklar som möjligt. I rådet diskuteras endast frågor som har direkt anknytning till Juristprogrammet. Möten med programrådet har hållits tre gånger pr. termin.

Utbildningsutskottet

Vid sidan av programrådet finner vi utbildningsutskottet. Utbildningsutskottet är ett utskott under Juridiska institutionen och här diskuteras frågor som härrör både från juristprogrammet och andra kurser och utbildningar som institutionen erbjuder. Några viktiga frågor som har behandlats detta år är t.ex. utvärderingen av examenskursen, en genomgång av de valbara kurserna samt resultatet av översynsarbetet och en eventuell omstrukturering av juristprogrammet. Möten med utbildningsutskotten har hållits tre gånger pr. termin.

Översiktsgruppen

Under 2013 startade Juridiska institutionen en grupp som hade till uppgift att se över juristprogrammet för att se hur väl utbildningen stämmer överens med de krav som arbetsmarknaden ställer på nytexaminerade jurister. Resultatet skulle vara inriktat på om en modernisering eventuellt skulle vara behövlig. I gruppen, vars rapport färdigställdes under hösten 2013, satt lärare från Juridiska institutionen samt två studentrepresentanter. Resultatet blev i stora drag att vår utbildning över lag stämmer bra överens med vad som krävs av examinerade studenter på arbetsmarknaden, dock lades några förslag på justeringar. T.ex. presenterades tankar på att Bologna-anpassa utbildningen, dvs att grundutbildningen läggs på 6 terminer, inte 6 ½ som är fallet idag, samt om inte den förvaltningsrätt som i nuläget läses på termin 6 borde presenteras tidigare under utbildningen. Längre fram under 2014 kommer ett slutligt förslag läggas fram. Institutionen har varit mycket noga med att i varje steg involvera studentaspekten och jag tror att det slutliga förslaget kommer leda till ett mera kvalitativt program.

JURO – Juris studerandes riksorganisation

Årets JURO-samarbete har varit både givande och händelsefullt. Efter en intensiv start med många diskussioner mellan de olika JF-föreningarna gällande vad JURO faktiskt ska jobba med, kom man fram till att JURO:s värde ligger i informationsutbyte, inte i att driva frågor på nationell nivå. Detta är en syn som jag hoppas kommer hålla i sig, då jag tror att det är det bästa föra alla parter. Det finns många stora utbildningsfrågor som behöver drivas, men det finns bättre lämpade organ är JURO för detta, av olika anledningar. Efter verksamhetsårets sista möte fick jag äran att tillträda som ny ordförande för JURO 2014.

Övrigt

Utöver de ovan redovisade mötesgrupperna så är det mycket som har skett i den så kallade ”mellantiden”.

De informella möten som jag som utbildningsansvarig har haft med studierektor Lena Landström har fortgått i sedvanlig ordning som tidigare år. Vi har träffats ungefär en gång i månaden och våra möten har alltid varit givande. Den relation som JF i stort har med Juridiska institutionen är mycket bra, och varje gång som ett problem har uppstått har alltid Lena varit kontaktbar och lyssnande på hur studenterna har upplevt det inträffade, vad det än har handlat om. Under nästa verksamhetsår kommer dock kontakten med studierektor ske genom Mattias Derlén, som kommer bistå Lena i hennes arbete.

Något som jag förbättrats avsevärt sedan mitt verksamhetsår påbörjades är JF:s relation med Umeå Studentkår. Detta gäller inte allra minst på utbildningsfronten. Genom tätare kontakt med kårens utbildningsbevakning har vi definitivt fått ett helt annat stöd än tidigare när det kommer till att påverka i olika frågor. Vårt samarbete är något som jag ser mycket positivt på och som jag hoppas kommer finnas och utvecklas under de kommande åren.

Ett av de större problemen som jag har arbetat med att lösa är de problem som under lång tid funnits under våra tentamensskrivningar. De problem som rapporterats har främst handlat om att tentor inte delats ut i tid och att inte någon tid har getts efteråt för att kompensera detsamma. Vad som i början av året verkade som ett relativt enkelt problem har efter hand visat sig vara resultatet av större, mer strukturella problem. Det är väldigt tråkigt att efter ett helt år inte kunna säga att problemen inte längre finns, dock är det min ärliga tro att de snart kommer vara borta. Vi har kommit en bra bit på väg detta år och med ytterligare arbete från Umeå Studentkår och tillträdande utbildningsansvarig så ser jag fram emot att se problemen borta kommande termin. Ett nytt event som vi i JF testade under hösten 2013 och som hölls i av mig som utbildningsansvarig samt ordförande Ulrika Byström var en informationsstund om utbytesstudier som riktade sig till yngre terminer. Jag hoppas att detta är ett event som kommer fortsätta att hållas under kommande år då responsen på densamma var väldigt bra.

Slutligen skulle jag vilja återkoppla lite med vad som hände under verksamhetsåret 2012 och det som min företrädare Emily rapporterade i sin verksamhetsberättelse. Gällande T5 så har det under våren av mitt verksamhetsår gjorts en utvärdering av terminen och man har där även tagit in mycket av den kritik som framfördes under 2012. Tills detta år gjorde man vissa ändringar, och trots att man inte kan säga att terminen varit problemfri så har den funderat avsevärt mycket bättre. Stora ändringar kommer att genomföras inför nästa år och jag tror att terminen då kommer fungera utan problem. Gällande uppdelningen av Juridiska institutionen och Juridiskt forum så kan jag nog, såhär ett år efteråt, säga att den fungerat bra och har inte lett till några större problem eller påverkan på studenterna. I de fall där kritik framkommit har man genast sett över och löst situationen, t.ex. gällande examenskursen vilken var den kurs där brytningen gav störst effekter.

Jag vill avsluta denna verksamhetsberättelse genom att tacka för det här året och jag önskar min efterträdare ett stort lycka till. Jag är övertygad om att hon kommer göra ett otroligt bra jobb.

Jenny Wiklund

Utbildningsansvarig för Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Marknadsansvarig

Marknadsansvarig har tillsammans med ett utskott om två personer anordnat en stockholmsresa för JF:s medlemmar. Resan ägde rum mellan den 8:e oktober och den 11:e oktober och de deltagande medlemmarna besökte 16 företag. Syftet med resan var att främja samarbetet och utbytet mellan studenter, JF och arbetslivet. JF bekostade boendet om 52 200 samt frukost på boendet om 8400 och Juridiska institutionen sponsrade med hela bussresan om 35 100 exklusive moms.

Under våren 2013 producerades en ryggsäck som sedan delades ut under hösten till de nya studenterna i T1. En del väskor såldes för 50 kronor till övriga terminer. Väskan inbringande 15 000 kronor från sponsorer samt 3800 kronor från Umeå studentkår. Väskorna kostade totalt 37 000. Många väskor har gått sönder och efter reklamation fick JF 60 stycken nya väskor. Dessa kommer att delas ut till de berörda medlemmarna.

Under juristens dag delades en tygkasse med JF:s logotyp på ut. Kassarna kostade 5200 och inbringande 3000 kronor från sponsorer.

Samarbetsavtal som inför 2014 har förändrats är:

- Mannheimer Swartling med samma innehåll men mot en kostnad av 39 000 kronor istället för 38 500 kronor.
- Hannes Snellman är nytillkommen och betalar 10 000 kronor.
- Trygg Hansa är nytillkommen och betalar 5 000 kronor
- Länsförsäkringar Västerbotten är nytillkommen och betalar 3 000 kronor.
- Vinge är oförändrad och betalar 38 500 kronor
- Lindahl är oförändrad och betalar 10 000 kronor
- Kaiding har ännu skrivit under.
- Linklaters har ännu inte skrivit under.

Emma Pakki

Marknadsansvarig för Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Chefredaktör de facto

Innan jag tog över som chefredaktör för juridiska föreningens tidskrift *de facto* hade jag varit redaktionschef för tidskriften året innan. Det fanns saker jag ville förbättra men också saker jag ville bygga vidare på. Mina ambitioner och mål inför mitt verksamhetsår var följande:

Jag ville att Tidskriften ska spegla medlemmarnas intressen.

De facto görs inte enbart för chefredaktörens nöjes skull utan framförallt för medlemmarna. Det var viktigt för mig att lyssna på medlemmarna samt försöka utröna vad de ville läsa om.

Jag ville skapa en välfungerande redaktion med engagerade medarbetare.

Nyckeln, var jag övertygad om, låg i att inte ”tvinga” någon till engagemang. Jag trodde tvärt om att det skulle gå att locka människor att engagera sig, bara jag försökte tillräckligt hårt.

Jag ville förbättra layouten.

Det spelar ingen roll hur väl du än formulerar dig eller fotograferar om layouten inte synliggör det. Det är också viktigt för skribenter och fotografer att känna att deras alster inte publiceras i ett skick som förstör det dom lagt ned tid på att skapa.

Jag ville öka tillgänglighet till tidskriften för medlemmarna.

Många medlemmar läste aldrig tidskriften. En del visste inte ens att *de facto* fanns. Att nå ut till medlemmarna har varit ett ständigt återkommande problem för tidskriften. Kunde det avhjälpas?

Mitt verksamhetsår

- Våren

Under mina första månader på posten formade jag en redaktion. Theresa Karlström accepterade min förfrågan om att bli redaktionschef och jag knöt också en del fasta skribenter till mig. JF:s inspektör ville till exempel fortsätta vara krönikör. Jag inledde också samarbetet med två fotografer som sedan var aktiva hela verksamhetsåret. Jag

satte också upp en skriv- foto- och korrläsningsmall som alla i redaktionen fick ta del av.

Det finns inte plats för en redogörelse för allt löpande redaktionellt arbete men vissa viktiga punkter vill jag ändå redogöra för.

Jag visste att gästföreläsningarna som JF anordnar brukar vara ett populärt inslag på programmet. Därför fortsatte jag, att som tidigare chefredaktörer gjort, intervjua föreläsare som besökte vårt universitet. Dessutom ville jag ha med arbetsplatsreportage från olika juridiska arbetsplatser. Reportagen skulle helst vara uppdelade på olika juridiska intresseområden så att medlemmarna skulle få en blandning av olika juridiska verkligheter. I nummer två skrev en tingsnotarie om tjänstgöringen på tingsrätten i Umeå.

Jag skapade en rutin som innebar att jag kontaktade framförallt skribenter när deadline närmade sig för att se till så att inte inlämningen skulle bli försenad. Dessutom skapade jag en rutin för korrläsning av det färdiga texterna.

Jag gav ut mitt första nummer av *de facto* i mitten av mars och det andra i slutet av maj.

Föreningen fortsatte att dela ut tidningen i samband med föreningens event. Responserna från medlemmarna på nummer 1 och 2 upplevde jag som positiva men få medlemmar, sett till det totala antalet, fick tidningen. Problemet med distributionen kvarstod alltså. En tidningshållare monterades på mitt initiativ dock upp på föreningens anslagstavla utanför ”Tornet.” Dessutom kom styrelsen överens om att trycka en extra stor upplaga av nummer 2. Detta för att kunna dela ut tidningen till de nya studenterna till hösten.

- Hösten

Hösten innehåller som bekant färre månader, universitetsmässig, än våren. Utmaningen till hösten var alltså att göra samma antal nummer på mindre tid. Jag och Theresa hade dock lyckats skapa en välfungerande redaktion med människor som gillade *de facto* och gillade att bidra till denna. Under sommaren hade jag också gjort

ett reportage på justitiedepartementet. Således hade jag en lite redaktionellt material klart. Till hösten tackade också Anders Liljeberg ja till att engagera sig som layoutansvarig.

Hösten startade med att föreningen som planerat delade ut *de facto* nummer två till de nya studenterna.

Det löpande arbetet med att göra tidningen fortgick som planerat och utan missöden. Jag fortsatte att intervjua gästföreläsare, skriva ledare men viktigast var som vanligt att samordna tidningens redaktion.

Nummer tre utkom i slutet av oktober. Numret fick ett bra mottagande. Mycket tack vare Anders Liljebergs nya layout som ger tidskriften ett mycket mer proffsigt utseende.

I mitten av hösten, efter nummer tre, framlade jag ett förslag om utskick av *de facto* till medlemmar via post. Utskick har diskuterats förut i föreningen men har inte ansetts vara ett alternativ till nuvarande distribution. Jag anförde följande argument :

- Alla andra juridiska föreningar, förutom Örebro, har utskick.
- Utskick gör att *de facto* kommer medlemmarna till del. Annars riskerar de pengar som föreningen spenderar inte att gå tillbaka till medlemmar.
- Om inte medlemmar läser tidskriften finns det ingen poäng med att informera om aktiviteter och händelser i JF:s regi.
- Det motiverar skribenter och ledning
- Det gör tidningen mer attraktiv för sponsorer och ger ett proffsigare intryck av juridiska föreningen och Umeå som studieort.

Dessutom hade jag upptäckt att föreningen felaktigt har debiterats moms för tryckningen av tidskriften i flera år. Det gör att ca 38 000 kr kommer återbäras till föreningen år 2014. Det gör dessutom tryckningskostnaden mycket mindre i framtiden då moms inte kommer debiteras.

Föreningens styrelse röstade för att *de facto* ska distribueras via utskick och därför la jag mycket tid på att handlägga denna fråga fram till utskicket av nummer fyra.

Nummer fyra skickas ut via post till medlemmarna i mitten av december.

Framtiden

Styrelsen har i sin budget beslutat om en fortsättning av utskick. Jag tror att det är framtiden för *de facto*.

Carl Matz

Chefredaktör de facto för Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Ordförande Juriststudenternas Rådgivning

Verksamheten i JR har fortsatt bestått i att ge gratis juridisk rådgivning till allmänheten. Rådgivare är studenter på juristprogrammet som ideellt besvarar de ärenden vi får in. Ärendena kommer främst in genom vår hemsida (www.studenternasrådgivning.se). Som ordförande sköter jag det löpande verksamhetsarbetet i gruppen, deltar i JF:s styrelsearbete, marknadsföringen av JR både utanför och inom universitetet, rekrytering av nya medlemmar, och arbetar med att utveckla gruppen och JR. Vice ordförande (Emil Öhlén) har haft ansvaret för det administrativa arbetet, det vill säga mestadels ärendehantering.

Verksamhetsåret började med att fortsätta utvecklingen av vår hemsida, ett arbete som föregående ordförande (Sandra Wikström) hade påbörjat. Arbetet med hemsidan började med veckomöten om utformning och funktioner. Det har också inneburit praktiskt arbete med att få vårt domännamn att fungera och kontakt med vårt webbhotell för att se till att sidan kan läggas upp. Arbetet har inte varit helt enkelt och vi stötte på problem som gjorde att vi under en tid inte kunde ta emot ärenden. Hemsidan blev klar under första halvan av oktober.

Arbetet med att göra om vår hemsida innebar också att vi inte kunde ta emot ärenden den första halvan av höstterminen. Vi hade därför inte heller några möten under denna tid. För att verksamheten inte helt skulle stanna upp ordnade jag studiebesök på Ahlgrens och en case-kväll på Kaiding. Även ett studiebesök på brottsoffermyndigheten är planerat. Dessa event ska ge rådgivarna en chans att få insyn i praktiskt juridiskt arbete och även att knyta kontakter med arbetsgivare. Tanken är också att eventen ska göra det mer attraktivt att vara rådgivare i JR. Den typen av event rekommenderar jag min efterföljare att fortsätta med.

I och med att sidan gjordes om tappade vi vår placering på Google, vilket har gjort att tillströmningen av ärenden har minskat något och att marknadsföring av JR har blivit viktigare. Jag har också försökt utveckla gruppens marknadsföring på universitetet för att försöka etablera JR bland studenterna i Umeå och öka tillströmningen av ärenden. Detta har gjorts dels genom affischannonsering och liknande och dels genom att utveckla vårt samarbete med kårer och sektioner. Marknadsföring av JR har inte förut

behövts på samma sätt i och med att vi förut hade en hög placering vid sökning på Google. Jag rekommenderar därför efterföljande att fortsätta marknadsföra och utveckla samarbeten med sektioner och kårer. För att ha möjlighet att fortsätta arbeta med och utveckla JR:s marknadsföring har JR:s budget i år utökats.

Avslutningsvis vill jag tacka alla JR:s rådgivare för ett väl genomfört arbete, JF:s styrelse för ett verksamhetsår med ett bra samarbete och de företag vi besökt och haft kontakt med under året. JR är en verksamhet med stor potential och jag önskar nya ordföranden Emma Sundelin all lycka med att fortsatt utveckla gruppen.

Viktoria Blind

Ordförande Juriststudenternas rådgivning för Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Sportmästare

Jag började mitt år med att ta över tiderna i landstingshallen där vi körde fotboll och innebandy varje måndag och tisdag som fortsatte genom hela verksamhetsåret.

Sedan var det dags att börja planera inför snow wars. Då förra sportmästararen flyttade efter jul så var min övergångsperiod väldigt kort, men som tur var så fick jag väldigt mycket hjälp av klubbmästaren Fredrik Drake och vårt samarbete har fortsatt genom hela verksamhetsåret, vilket har varit väldigt uppskattat.

Innan snow wars ägde rum så hade vi en pulkadag med JF i bräntberget där vi grillade korv, umgicks och åkte pulka (eller till största delen var det åkning på sopsäckar). Detta var en väldigt uppskattad och härlig dag och den ägde rum på den schemalagda studentsportardagen!

Inför snow wars var det väldigt mycket att göra, och när dagen väl kom blev den väldigt lyckad, förutom att NH som skulle stå och grilla korv försov sig varav korvgrillningen och afterski:n inte blev av, vilket var väldigt synd. Vi hade perfekt väder och väldigt glada lag på plats dock, och även en grym musikanläggning. Dagen i helhet blev som sagt väldigt lyckad och vi ser fram emot samma härliga turnering i år igen!

Nästa stora event var jurister vs odontologer, där vi på dagen hade en turnering och sedan avslutade vi med en sittning på kvällen. Dagen blev väldigt lyckad och det bästa var nog vädret och att juristerna vann såklart! Detta var första året vi körde mot odontologerna och de var riktig peppade, vilket var otroligt roligt! Även under detta evenemang samarbetade jag och klubbmästaren.

Sedan var det sommarlov och när vi kom tillbaka i höst var det full fart med planeringen inför fotbollsturneringen. Vi var 6 program som deltog och jobbade med detta och även denna turnering avslutades med en sittning. Inför nästa år satsar vi på att få med ännu fler program och därmed göra turneringen ännu större. Det var väldigt mycket planering och det var därmed väldigt bra att starta i tid.

Efter fotbollsturneringen tog jag tag i att försöka fixa en skidresa, vilket gick bra och den kommer äga rum i slutet på v.13 i Hemavan! Det är väldigt roligt att JF äntligen lyckas fixa en skidresa och jag hoppas innerligt att detta blir en god tradition för oss.

Nu lämnar jag över till Martin Wiklund som jag tror kommer göra ett fantastiskt jobb som sportmästare!

Mitt år har varit väldigt händelserikt och jag har lärt mig väldigt mycket och lärt känna väldigt många nya människor genom JF. Jag har fått deltagit på allt ifrån intressanta föreläsningar, till stora turneringar och till och med en bal i Uppsala. JF har öppnat många dörrar och jag ser fram emot att sitta ett år till.

Perla Fares

Sportmästare för Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Klubbmästare

Som klubbmästare i Juridiska föreningen handlar det, förutom arbete i det löpande styrelsearbetet, om att verka för ett aktivt studiesocialt klimat på juristprogrammet. Mitt verksamhetsår började samtidigt som föreningens verksamhetsår, dvs februari 2013. Min målsättning för klubbmästeriet har varit att få fler medlemmar att engagera sig i det studiesociala, att öka kvalitén på evenemangen och att bygga vidare på och hitta nya samarbeten med andra studentföreningar vid Umeå Universitet.

Under våren arrangerade jag totalt tre EPP med Quiz på E-puben och under hösten arrangerades fyra EPP. Jag tycker det har varit viktigt att ha många EPP under året då det fanns ett önskemål bland många medlemmar att det ska vara många EPP.

Samtliga av tillfällena har varit lyckade, speciellt den fullsatta EPP som anordnades i samband med nollningen samt den företagsepp som organiserades i samarbete med Kaiding. Terminens sista EPP togs över av JD:s marknadsansvariga som ett led i att marknadsföra JD mot studenterna. Samma koncept kördes året innan och förhoppningsvis upprepas detta nästa år då det varit lyckat både 2012 och 2013.

Under våren arrangerade jag även en spelkväll under en vardag på E-puben. Tanken med detta var att erbjuda en rad olika sällskapspel för att föra samman medlemmar under lättsamma förhållanden. Detta blev lyckat och stämningen var väldigt trevlig. Jag skulle rekommendera efterträdaren att arrangera minst två sådana här tillfällen.

Under våren utlyste vi posten ”kvällschef för JF på E-puben”. Tanken med detta är att JF skulle ha sin egna KC på E-puben och förlängningen ett eget bar-lag. Detta för att engagera medlemmar som är intresserade av att stå i bar och göra JF:s EPPer helt representerade av juriststudenter. KC:n ska även fungera som en kommunikationslänk mellan JF och E-puben. Allt detta fullföljdes och i april valdes Tobias Nyström som KC. Bar-laget har bestått av endast juriststudenter och de har jobbat framförallt under våra egna EPP: er men har även i övrigt hjälpt E-puben på andra evenemang. Ibland har det varit svårt att locka bar-laget att jobba då det inte är ett JF-event, och detta bör man ha i åtanke till nästa år. Därmed inte sagt att konceptet inte varit lyckat, då idén med bar-laget är att det ska jobba under JF-event. Allt utöver detta är en ren bonus.

Att JF har en egen kvällschef under E-puben har även förbättrat samarbetet med HHUS och detta känns både viktigt och skönt.

I föregående års verksamhetsberättelse berättade klubbmästarinna Ulrika Byström att sittningen Jurister vs. Ekonomer 2012 inte blev så lyckad och att intresset var svalt. Vidare rekommenderades det att det till nästa verksamhetsår skulle ses över nya möjligheter för eventet. Jag såg över detta och letade efter ett nytt program som var likt juristprogrammet, både till antalet och studiesocialt. Det var viktigt för mig att hitta ett program som inte byggde på någon gammal rivalitet eller där det i övrigt funnits en historik av att programmen inte riktigt går ihop. Därför sökte jag mig till en annan kår, och till ett program som inte studerade något samhällsvetenskapligt. Jag hittade odontologerna och detta visade sig bli väldigt lyckat. Arbetsgruppens arbete präglades av en positiv attityd vilket sedan avspeglades utåt vilket gjorde både tävlingarna och sittningen väldigt lyckade. Sittningen lockade ungefär 70 personer och stämningen var väldigt god. Roliga spex genomfördes av båda programmen och tongångarna efteråt var väldigt positiva. Jag rekommenderar därför att vi arrangerar samma event år 2014, så att vi kan försvara vår titel. Ett tips är bara att lägga det tidigare under terminen. Datumet år 2013 var 17 Maj och därmed nära tentan.

Även sittningen för fotbollsturneringen blev väldigt lyckad med närmare 80 deltagare, överlägset representerade av jurister och odontologer. Det tråkiga var att det endast var ca 10 personalvetare, 3 läkare, 0 lärare och 0 ekonomer. Å JFs vägnar är jag väldigt nöjd med att vi har så pass många som är pigga på att delta i sådana här arrangemang, men till fotbollsturneringen i sin helhet ser jag det som ett misslyckande att vi inte lyckades locka till fler av de andra programmen. Det som kan göras bättre till kommande år är att försöka planera datumet bättre så att det inte krockar med andra sittningar, och att varje program deltar med sin klubbmästare. JF gjorde i alla fall sitt jobb på denna front och det är jag väldigt stolt över.

Sammanfattningsvis har verksamhetsåret 2013 erbjudit JF:s medlemmar många lyckade studiesociala aktiviteter samtidigt som JF har utökat och utvecklat sitt samarbete med andra studentföreningar och jag anser därmed att verksamhetsmålen har uppnåtts. Inför kommande verksamhetsår hoppas jag att arbete med att bygga

broar över programmen fortsätter och att de studiesociala aktiviteterna fortsätter att höja trivseln hos studenterna vid juristprogrammet.

I övrigt har jag stortrivts med övriga styrelsemedlemmar och jag vill tacka för det fantastiska engagemang som finns inom JF. Detta har underlättat styrelsearbetet enormt och jag är stolt över att JF utvecklas varje år och ständigt förnyas sig.

Fredrik Ferrand Drake del Castillo

Klubbmästare för Juridiska föreningen vid Umeå universitet