



Verksamhetsrapporter 2011

Ordförande

Som ordförande för Juridiska föreningen har jag haft ett övergripande ansvar för allt som händer i föreningen. Mina främsta uppgifter under året har dock varit att leda våra styrelsemöten och att både internt och externt representera föreningen. Då det ligger i min posts natur att vara en spindel i nätet för att hjälpa och stödja och bolla med de andra posterna i styrelsen, och då den faktiska verksamheten hamnar under deras områden så överlåter jag till dem att skriva om denna i deras verksamhetsrapporter. Jag tänkte dock ta upp nämnvärda punkter och kommentera året i sin helhet.

Verksamhetsåret inleddes lite stökigt då vi hade problem med att få styrelsen fulltalig. Vår vice ordförande avsåg sig sitt uppdrag, liksom sportmästaren. Chefsredaktör till De Facto hade heller inte valts på medlemsmötet, så fyllnadsval av dessa poster fick genomföras.

Efter det startade allt i vanlig ordning med föreningens kanske viktigaste händelse, juristens dag. Huvudansvariga för denna var Anna Ahlenius och Anna Deibrant. Dagen blev väldigt lyckad och intresset för att komma upp till Umeå var stort från utställarnas håll. Jag deltog också i den efterföljande banketten som representant för föreningen och höll ett tal.

I samband med Juristens dag ägde också årets första JURO-möte och ordförande-möte rum, med Umeå som värdort. Detta var väldigt lyckat. Representanterna från JURO och de andra ordförandena deltog också på den efterföljande banketten och höll ett kort tal till föreningen.

Dagen efter Juristens dag hölls en ceremoni för de nyutexaminerade studenterna. Ceremonin är egentligen något som vice ordförande har ansvar för, men då vi genomförde fyllnadsval av den posten bara någon vecka innan så låg det mesta förberedandet på mig. Jag fick dock jättemycket hjälp av resten av styrelsen. Ceremonin blev lyckad och uppskattad. På kvällen anordnades även en middag för examensstudenterna.

En viktig fråga som har berört föreningen väsentligt under året är det faktum att prefekter har avgått och tillträtt med tätt mellanrum. Likaså studierektor och andra centrala funktioner vid institutionen. Detta har gjort att vår kontakt med institutionen har varit svajig och gått i omgångar. Eftersom vi fortfarande har en tillförordnad prefekt så får det bli upp till nästa styrelse att försöka skapa en kontinuerlig kontakt med den prefekt som förhoppningsvis snart tillträder och väljs på tre år, och gärna ta upp de beslutsmöten som föreningen tidigare fått närvara vid, men som just nu är obefintliga. Denna faktor har också gjort det svårt för vår utbildningsbevakning att fungera önskvärt.

Inför höstterminen avsåg sig vår informationsansvarig sitt uppdrag då hon skulle flytta till Uppsala. Styrelsen bestämde att fyllnadsval inte skulle hållas under terminen utan att dennes uppgifter istället fick hamna på styrelsen som helhet under det halvår som kvarstod till nästa medlemsmöte.

En annan viktig styrelseangelägenhet var att styrelsen kollade närmare på den juridiska rådgivningsgruppen (JRG) och beslutade att valet av dennes ordförande bör gå till på samma sätt som alla andra val till JF går till, då gruppen tillhör JF:s verksamhet. Vidare så tyckte styrelsen att den som är ordförande i JRG bör sitta i styrelsen med rösträtt, för att inkludera den här gruppen på ett bättre sätt i verksamheten. Vi utlyste därför val till ordförande för JRG och förde in den posten i styrelsen.

Detta medförde många och stora diskussioner om vad JRG skulle vara och på vilket sätt man skulle höra till JF mm. Relationen mellan JF och JRG har under året varit lite stökig med anledning av detta,

men på den senare tiden tycker jag att den utvecklats till något väldigt konstruktivt, och jag hoppas att relationen fortsätter att stärkas under nästa år.

Kontinuerligt under året har jag också åkt på ordförandemöten för det nationella samarbetet. Det sista mötet som var i Uppsala kunde jag inte delta vid då vi samtidigt hade nollningsaktiviteter där jag som ordförande skulle närvara, så då ryckte min vice ordförande in och åkte på det mötet. Under året har jag upplevt att det nationella samarbetet är viktigt, då man behöver stöttning i sin roll, men framförallt idéer och kunskaper från de andra orterna som kan stå inför samma utmaningar som vi. Däremot har jag upplevt att utbytet är ganska gammaldags, och att det skulle kunna moderniseras. Det är ett medskick till nästa verksamhetsår!

I sin helhet tycker jag att verksamhetsåret har varit mycket händelserikt och roligt. En sak som styrelsen måste jobba mer aktivt med nästa år är föreningens öppenhet och tillgänglighet för alla, något som vi har fått kritik för under årets gång trots att vi jobbat med att vara synliga och informera. Detta måste man alltså hitta andra former för.

Slutligen vill jag tacka Juridiska föreningens medlemmar för det stora förtroendet att få sitta som er ordförande under det här verksamhetsåret. Jag vill också rikta ett tack till den avgående styrelsen för det här året. Det kunde inte ha varit ett bättre lag och jag är riktigt glad över att alltid ha haft er med i båten. Och självklart vill jag rikta ett stort lycka till till den nya styrelsen. Jag kommer under nästa verksamhetsår att fortsätta på posten som Juridiska föreningens ordförande, och jag ser verkligen fram emot att jobba med den nya styrelsen.

Fanny Eriksson

Ordförande för Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Vice ordförande

Jag tog lite hastigt över vice ordförande-posten efter att den personen som blivit invald på medlemsmötet valde att hoppa av uppdraget. Jag blev invald på årsmötet och fick ta tag i arbetet med avslutningsmiddagen bara några dagar innan middagen skulle gå av stapeln. Arbetet kring ceremonin, som normalt ligger på vice ordförande-posten arbetade Åsa Palmaeus Edlund och Fanny Eriksson med – jag var dock delaktig under ceremonin och hjälpte till med genomförandet tillsammans med Lina Sundstén och Ellinore Wallström.

Avslutningsmiddagen, en buffé, var bokad på Invito och det var 88 personer som deltog – såväl anhöriga som elever i avgångsklassen. När jag började, eller snarare fortsatte med middagen som den tidigare vice ordföranden Emilia Liedbeck hade startat, hade informationen varit knapphändig från att hon lämnat Sverige för utbytesstudier. Trots att JF fick lite kritik (bl.a. för knapphändig information) innan middagen så blev arrangemanget bra. Jag och Axel Bonning var på plats innan middagen och höll ett kortare tal.

Ceremonin var även den lyckad, prefekten Lena Wennberg och våran inspektor Maria Eklund höll tal och likaså två elever höll tal under ceremonin, Karin Bäckström och Raymond Morard Nordin. JF:s ordförande lämnade över den traditionsenliga presenten till avgångseleverna. Ett särskilt tack får jag rikta till Calle Strand som spelade piano under ceremonin.

Under vårterminen höll vi en gästföreläsning med Richard Ekstrand från domstolsverket. Föreläsningen som var två timmar lång gick under namnet: *Notarie – ansökan och tjänstgöring*. Syftet med föreläsningen var att lugna eleverna på programmet genom sprida konkret information om hur antagningen till notarietjänstgöringen fungerar men även att sprida information om hur själva tjänstgöringen fungerar. På plats under föreläsningen fanns även tingsnotarien Lena Enqvist som berättade om hennes arbete på Umeå tingsrätt. Vi bjöd på kaffe och en fralla till de 45 första, det var däremot många som blev utan då det deltog ca 60 personer.

Under vårterminen var jag aktiv på prefektens beslutsmöten, jag deltog tillsammans med ordföranden och ibland deltog vi var för sig. Jag tycker att det var givande att vara med på beslutsmötena, exempelvis fick jag uttala mig om kursplanerna och framföra kritik och frågor kring dem och likaså var jag på plats när prefekten deklarerade att hon skulle avgå. Jag tycker det var positivt att vice ordföranden var aktiv i en kontakt med institutionen, likaså ser jag en fördel med att man är två personer som deltar. Två personer utgör en större och starkare JF-representation och det gör även att man kan diskutera och bolla idéer sinsemellan. Det var även bra att vara två som delade på uppdraget när någon av oss var förhindrad att delta.

Under höstterminen har JF:s kontakt med institutionen minskat och den höga omsättningen av prefekter har resulterat i att inga beslutsmöten har genomförts då prefekten har behövt fatta beslut på löpande band. Arbetet med att bevaka institutionen, i något slags substitut till regelbundna kontakter genom beslutsmöten, har främst genomförts av ordföranden. Det har varit mest naturligt att ordföranden har tagit på sig ansvaret då arbetet inte varit så omfattande att två personer har behövts och då ordföranden haft en naturlig kontakt med institutionen genom att Fanny Eriksson har suttit med i den rekryteringsgrupp som ska tillsätta en ny prefekt.

Första helgen i oktober fick jag möjligheten att åka på ordförandemöte i Uppsala med bal då Fanny Eriksson ville vara kvar på plats i Umeå för att kunna representera JF på hemmaplan inför de nya eleverna. För mig var det väldigt givande att få en uppfattning om hur de andra juridiska föreningarna i landet fungerar och likaså gav det mig mycke inspiration.

Under hösten höll vi tre föreläsningar. Per Bergling från institutionen höll en lunchföreläsning under namnet: *En internationell karriär*. Syftet med föreläsningen var att Per Bergling skulle inspirera för en internationell karriär genom att berätta om sina erfarenheter med att arbeta internationellt. Föreläsningen var populär och drog ca 65 personer. JF bjöd de första medlemmarna på plats på lunchsmörgåsar.

Magnus G. Graner höll en lunchföreläsning under namnet : *Bakom vår justiteminister står en kompetent advokat*. Föreläsningen hade två teman, rollen som statssekreterare till justitieministern och aktuella frågor på justitiedepartementet. Syftet var, såsom temana förklarar, att ge medlemmarna information och inspiration kring de politiska arbetsplatserna som finns för jurister men även att ta upp vad som är aktuellt i lagstiftningen och inom politiken. JF bjöd inte på något fika, det var ca 40 personer som deltog.

I slutet av terminen höll Camilla Wikland en två timmar lång föreläsning under namnet: *Nordmalingsmålet – en milstolpe i samernas historia*. Föreläsningen hade till syfte att beröra ett rättsområde som man inte möter under juristutbildningen och syftet var även att ge medlemmarna kunskap om ett rättsområde som särskilt kan bli aktuellt för jurister som kommer arbeta i norrlandsregionen. Med sig hade hon Karl Larsson som hade särskild kunskap om mänskliga rättighets aspekter på samerätt. Föreläsningen drog enbart 30 personer vilket skulle kunna bero på att marknadsföringen inte var lika offensiv från min sida pga inställda föreläsningar att marknadsföra på etc. De medlemmar som var på plats var däremot mycket nöjda med föreläsningen.

Min tanke med gästföreläsningarna har varit att ge medlemmarna inspiration och information om arbetslivet, vilket skett genom såväl notarietföreläsningen, inspirationsföreläsningen kring en internationell karriär och föreläsningen från justitiedepartementet som berörde ett juridiskt arbete inom politiken. Likaså har det varit en tanke att beröra ämnen som sällan tas upp under juristprogrammet och ämnen som inte tagits upp under tidigare gästföreläsningar. Samerättsföreläsningen är en sådan och likaså föreläsningen med justitiedepartementet som belyser ett politiskt perspektiv på juridiken.

Det som har präglat slutet av mitt verksamhetsår har varit nästa års examensceremoni och avslutningsmiddag. I år har jag arbetat med att utveckla middagen till ett mer uppstyrt arrangemang med en middag som inte enbart är en buffé avskalad från konferencier och framföranden. Tanken är att årets middag ska bli mer av en helkväll i stil med en sittning av mera festligare karaktär med band, konferencier, trerätters, tal, sånghäften etc. Jag har försökt arbeta i nära kontakt med några av avgångseleverna för att få veta hur de vill ha sin fest och sedan har jag försökt genomföra deras vilja. Arbetet har varit tuffare än jag trodde och har tagit mycket tid. Däremot har intresset för middagen varit stort, 160-170 personer har visat intresse för middagen. Under nästa år kommer den nyinvalde vice ordföranden få slutföra middagen som jag lagt grunden för.

Jag har även arbetat för en mer uppstyrd överlämning av styrelseposten så att nästa vice ordförande kan få en bättre start på sitt arbete. Där har jag bland annat lämnat över kontaktuppgifter till personer som kan hjälpa Julia Berglund med hennes arbete som vice ordförande. Exempelvis har jag skapat kontakter med eventuella framtida gästföreläsare i form av JK Anna Skarhed, Mårten Schultz och Anne Ramberg som är intresserade av att besöka JF Umeå. Jag önskar Julia Berglund all lycka till med ceremonin och middagen samt resten av hennes verksamhetsår.

En stor del av vice ordförandes arbete är att biträda ordföranden i dennes dagliga arbete. Fanny Eriksson har varit en naturlig och självgående ordförande som inte har behövt så mycket stöd. Som vice ordförande har jag däremot fått tagit rollen som ordförande vid ett flertal tillfällen, vilket har varit givande. Samarbetet med Fanny Eriksson har fungerat mycket bra.

Ett särskilt tack får jag rikta till Fanny Eriksson som har lärt mig mycket under detta verksamhetsår, jag önskar dig all lycka med det kommande JF-året.

Bästa hälsningar till er alla!

Emma Svedberg
Vice Ordförande, Juridiska Föreningen vid Umeå Universitet

Informationsansvarig

Under första delen av verksamhetsåret 2011 har jag verkat som informationsansvarig/sekreterare i JF Umeå. Som sekreterare har jag, vid Juridiska föreningens styrelsemöten, fört protokoll. Jag har tillsett så att kontorsmaterial funnits tillgängligt, såsom pärmar och papper. Som informationsansvarig har jag besvarat frågor, dels från Juridiska föreningens medlemmar, dels från allmänheten. De frågor jag inte kunnat svara på har jag slussat vidare till styrelsemedlem med rätt kompetens.

Jag har skrivit ihop det nyhetsbrev som veckovis når de studenter som anmält intresse via JF:s hemsida. Föregående styrelse hade vissa tekniska problem med utskicket, vilket till största delen åtgärdades av Webmaster tidigt under verksamhetsåret. De nya studenterna uppmanades under nollningsveckan att, som en del i en tävling, prenumerera på nyhetsbrevet. Något som säkrade informationsflödet även till de nya studenterna.

Jag har även varit ansvarig för Student för en dag, då gymnasieelever får besöka juristprogrammet. Ungefär 10 st elever kom under vårterminen. Man bör tänka på att en hel dag med föreläsningar kan bli betungande, och att det är en god idé att bryta av med något mer lättsamt som en rundvandring eller fikapaus.

Vid behov har jag stöttat övriga styrelsemedlemmar när deras arbetsbörda blivit för stor, som till exempel avslutningsceremonin för T9, samt beställning av JF-tröjor.

Jag vill tacka Juridiska föreningens medlemmar för förtroendet som visades mig och jag vill tacka den avgående styrelsen för ett gott samarbete. Slutligen önskar jag den nya styrelsen lycka till, jag hoppas ni får en lika spännande tid som jag fick i JF Umeå.

Ellinore Wallström
Informationsansvarig

Kassör

Det gångna året som kassör i Juridiska Föreningen har varit ett både spännande och givande år som jag är glad att jag tog chansen till. Mina uppgifter under året har framförallt varit att ta hand om ekonomin i föreningen, som innefattat både vardagliga saker som att betala räkningar, fakturera och bokföra samt försöka se till att budgeten har hållits. Fördelen med att sitta i en relativt liten styrelse som Juridiska föreningen är dock att man ej är låst till enbart sin egen post. Under året har jag fått vara med på diverse möten och diskussioner som inte egentligen har med min post som kassör att göra, men som ökat min förståelse för andra poster och föreningen som helhet.

Året började med en ekonomiskt ganska stark förening som återigen hade gått med vinst. Trots att vi alla vill ha en förening med mycket pengar är ju syftet med en ideell förening att göra nollresultat där pengarna vi får in går direkt ut till medlemmarna. Vi i 2011 års styrelse fick därför en budget med ett ganska stort beräknat underskott i vår hand. De poster som fått utökade resurser var framförallt klubbssidan, där man från föreningens sida ville se ett större utbud av aktiviteter för våra medlemmar som exempelvis ett antal pubkvällar, samt Defacto där högre kvalitet på både tidningen och fotokatalogen eftersträvades.

Vi har under året inte gjort några större inköp eller avvikelser från budgeten. Det man kan säga är att vi bland annat har lagt mer pengar än budgeterat bland annat vad det gäller vårt nationella utbyte. Detta har bland annat berott på att vi tog ett beslut att skicka vår ordförande Fanny Eriksson till Lund för att delta i Nordic President Meeting, för att se om det är något vi borde besöka då vi ej tidigare har haft någon representant där. Ytterligare en anledning är att mötena i år har legat långt bort geografiskt och ibland sent bokade biljetter.

En post som egentligen inte visar årets verklighet är posten "Fest och nöjen". Detta beror på att vi ej fått våra räkningar för events som hållits på Corona förrän efter flera månader, vilket gör att vi i årets bokslut har med kostnader som egentligen hör till år 2010 och fortfarande, trots tja, väntar på en del av år 2011 fakturor.

Utöver det gick Juristens dag bättre än beräknat ekonomiskt och vi fick även in mer pengar från våra samarbetspartners än budgeterat på grund utav höjda avgifter.

Vad det gäller posten "sparat från julfesten" finns där en större summa pengar, detta beror dock ej på att årets fest gick med vinst utan att det ej kommit någon faktura för vissa kostnader för 2010 års fest. Detta är ej pengar som tillhör oss, då vi enbart förvaltar dessa åt festens arrangörer, och de påverkar därför ej heller vårt resultat. Då styrelsen idag lägger fram ett budgetförslag som innebär att föreningen tar bort allt ekonomiskt stöd till julfesten vore det dock önskvärt att även denna post kunde betalas bort, något som dock inte ligger i våra händer.

Trots det budgeterade underskottet går vi även i år med vinst. En stor anledning till att föreningen år efter år går med vinst trots budgeterat underskott tror jag vara att flera av de budgetposter som finns helt enkelt ej används. Det är också så att det vid budgetläggningen ofta ej är klart med alla samarbetspartners samt att Juristens dag oftast går med mer vinst än beräknat. Jag skulle därför rekommendera en total genomgång av de budgetposter som finns, något som är ett ganska stort arbete och innefattar hela styrelsen. Ett annat förslag är också att man under våren eller början av

hösten då man gjort klart med alla intäkter och kostnader för Juristens dag och samarbetsavtalen gör en ordentlig budgetuppföljning.

Som avslutning vill jag tacka alla i styrelsen samt alla medlemmar som varit aktiva i föreningen för ett riktigt innehållsrikt och spännande år som jag är glad att jag fått dela med er. Jag vill även önska den nya styrelsen ett riktigt stort lycka till och jag hoppas att ni får ett lika bra år som jag har haft!

Lina Sundstén – Kassör verksamhetsåret 2011

Utbildningsansvarig

Det gångna året har varit rörigt, på grund av oroligheter på institutionen och en sjukskrivning av vår studierektor som ledde till att hon var borta i en termin. Mitt år började dock med att Umeå stod som värd för årets första JURO-möte, detta skedde samma dag som vi också hade Juristens dag.

JURO

Under JURO-mötena, som i år har gästade Umeå, Lund, Uppsala och Göteborg. Så har man fortsatt att diskutera studiestress, hela tiden med den tidigare gjorda studentundersökningen i ryggen. Framförallt har vi diskuterat hur antagningen till att få sitta ting ser ut. Då det antagningssystemet är en av de största stressfaktorerna. Efter en dialog med domstolsverket, som meddelade att de egentligen inte kan göra någonting åt saken så har en skrivelse skickats till justitieutskottet där vi begärde att de ska starta en utredning om hur antagningssystemet ser ut och hur bra det fungerar.

Under JURO-mötena har också antalet lärarledda timmar diskuterats och jämförts, Umeå har helt klart minst lärarledd tid, detta har motiveras med att det är en del av PBL-tänket.

Lokalt

Det som har stulit allt fokus från att försöka få någonting gjort är HSV-utvärderingen. Den är nu inskickad och vi väntar på att de ska komma på platsbesök.

När vi har haft en kontakt på institutionen så har vi flitigt diskuterat hur utbildningens genusprofil ser ut och hur man ska kunna utveckla den. Detta då det har kommit in många åsikter om att genusprofileringen är lite för enkelspårig. Som respons på detta har vi diskuterat att man ska ha ett större fokus på ex. etnicitet och barnperspektiv tidigt i utbildningen.

Arbetet med lärarnas undervisningsteknik har varit ett annat diskussionsämne under terminen. Då kanske främst med fokus på hur de hanterar Power Point och Cambro. Det ska komma tillfällen under hösten med fortbildningar för lärarna så att de blir mer enade. Tills vidare så har en "dos and dont's"-lista för Power Point mailats ut till alla lärare.

I övrigt så har det kommit ett besked från JO efter att Örebro anmält sitt universitet dit då de inte får dra tillbaka sina tentor, men vi har fått de. Efter Jos beslut så får vi inte längre dra tillbaka tentorna.

Marknadsansvarig

Det är en tuff uppgift att sammanfatta ett så innehållsrikt och eventfyllt år som föreningen haft på enbart en sida men jag ska försöka att ge en översiktlig blick av min del i det hela.

Mitt verksamhetsår har till stor del inneburit arbete med att assistera andra ledamöter i styrelsen vid diverse evenemang med mindre uppgifter såsom affischering och marknadsföring. Till posten hör dock traditionellt några större sysslor och ansvarsområden såsom att arrangera Svenska Juridiska Mästerskapen (SJM), vilket webmaster Peter Hultgren med fördel av tidigare deltagarerfarenhet under året arrangerade excellent, och Stockholmsresan. Utöver dessa tillhör även framställande och finansierandet av JF-väska, samordnandet av och förhandling med nästkommande års samarbetspartners och införskaffandet av representationskläder.

Året började egentligen ganska hektiskt för hela styrelsen då vi drabbades av manfall redan innan vi officiellt tillsatts och som pricken över i:et skulle större delen av den äldre styrelsen, efter bråda dagar, åka till utlandet för studier. Genom organiserad ledning hamnade vi ändå på rätt köl, mina första uppgifter innebar bl. a. arbete med Snow Wars som blev väldigt uppskattat. Ett arbete där både, tidigare JF styrelsemedlemmen, Pontus Lindgren och, den alltid aktuella, Johan Grahn stod vid rodret.

Arbetet med den uppskattade JF-väska fick likaså fart mycket tidigt under terminen vilket resulterade i att vi kunde öka både kvalitet på väska och tryck/broderi utan att behöva gå upp i pris. Det var dock en utdragen process som dessutom stal tid från sommarledigheten men den färdiga produkten kan man inte annat än vara glad över (fastän det till nästa år kan vara bra att skilja designen från ekonomernas väskor). När vi väl återvänt till ny termin och nya elever fanns väskorna dock på plats i tid till för utdelning, dock måste processen med medlemskap/väskutdelning lösas på ett smidigare sätt till nästa år.

I samma veva som terminen startade så drog även det riktiga hästjobbet med Stockholmsresan igång, där termin 3:s Julia Berglund och Maja Edlund till övervägande del skötte hela organiseringen på ett mycket imponerande sätt. Stockholmsresan, som tidigare år drabbats av sviktande intresse – mest troligast p g a den dyra biljetten – lyckades vi dock blåsa rejält med liv i då ett välfyllt schema kunde presenteras med allt ifrån ledande byråer inom sina fält till myndigheter samt partiledare skulle besökas och dessutom till den mångt rabatterade pengan på 400 kr/biljetten. En rabatt möjlig p g a den sponsring som en del byråer slöt upp med, någon som jag tagit med i både tanke och praktik vid samarbetsavtalen för verksamhetsåret 2012.

I skrivande stund är huvuddelen av samarbetsavtalen färdigutarbetade och undertecknade, förhandlingar pågår dock fortfarande med Gernandt & Danielsson samt Ackordscentralen Norrland, som oberoende av förhandlingarnas utfall ändå visat intresse för utökat samarbete. Dessutom har jag haft lyckan att sluta Kaidings advokatbyrå till föreningen, ett led i mitt försök att integrera föreningen med den lokala arbetsmarknaden (ett spår jag hoppas nästkommande marknadsansvarige fortsätter på). Avtalen har dessutom justerats bl. a. för att inkludera sponsring till Stockholmsresan samt ökade kostnader för Juridiska föreningens rådgivningsgrupp, två satsningar som jag hoppas byggs ut och med ökad fundering når sin fulla potential i framtiden.

Sammanfattningsvis vill jag tacka samarbetspartners, styrelsemedlemmar och föreningens medlemmar för ett otroligt bra år i styrelsen samt tacka för fortsatt förtroende.

Kevin McCabe – marknadsansvarig verksamhetsåret 2011

Sportmästare

Verksamhetsåret börjar lida mot sitt slut och det är därför dags att summera det gångna året. Utöver det fortlöpande styrelsearbetet är sportmästarens huvudsakliga uppdrag att se till att föreningens regelbundna sportaktiviteter går som de ska. Föreningen disponerar två halltider i veckan där vi spelar fotboll och innebandy, det är då sportmästarens uppgift att tillhandahålla sportmaterial (t.ex. fotbollar och västar) samt att låsa upp hallen. Utöver detta skall ett antal större och mindre sportevenemang arrangeras under årets gång.

Undertecknad valdes in i styrelsen efter det ordinarie årsmötet och kastades således in i hetluften direkt. Det första uppdraget var att ordna den prestigefyllda turneringen Jurister vs Ekonomer i. Evenemanget tog plats i Ålidhems sporthall och drog en stor åskådarskara, och trots att juristerna tyvärr förlorade får evenemanget i sin helhet ses som lyckat.

När snön äntligen skottats bort började utomhusfotbollssäsongen på campus konstgräsplan. Utomhusfotbollen spelades så länge vädret tillät och var den regelbundna aktiviteten som attraherat flest deltagare, ofta kunde det vara över 15 personer på plats för spel.

De andra återkommande aktiviteterna, nämligen inomhusfotbollen och innebandyn har haft varierande deltagande. Detta kan bero på att halltiderna många gånger krockar med annat skolarbete och dylikt. Under höstterminen har dock fotbollen varit stadigt välbesökt och uppskattad, där deltagarantalet i regel alltid varit en bit över 12 personer. Två positiva betraktelser som undertecknad kunnat göra under året är att intresset för sportaktiviteterna varit väl utspritt terminerna emellan, samt att det har varit en bra balans i representationen mellan könen i aktiviteterna.

När höstterminen började sattes även arbetet med den årliga beachvolleyturneringen igång. Den 22 oktober gick turneringen av stapeln och intresset var mycket stort, hela 19 lag från juristprogrammet var anmälda. Åskådarna bjöds på stor spänning och fick se en mycket jämn final där termin 7 slutligen stod som segrare.

Med anledning av undertecknads sena inträde i styrelsen fick planeringen av vissa evenemang läggas om. Den årliga fotbollsturneringen som hålls under vårterminen fick förläggas till höstterminen och spelades till skillnad från tidigare år inomhus.

Fotbollsturneringen gjordes i samarbete med ekonomernas och lärarstudenternas respektive sportmästare. Ursprungsplanen var en 16-lagsturnering men ändrades i förmån till ett upplägg med 12 lag, främst av logistiska skäl eftersom turneringen då kunde hållas på en och samma fotbollsplan. Turneringen möttes av stort intresse av studenter i alla läger och platserna i de 12 fylldes upp omgående. Utöver alla deltagare fanns där även en stor skara åskådare och stämningen på topp. Efter cirka fem timmars spel kunde vi till slut se en final mellan två lärarlag, vilket tyvärr lämnade bristande intresse från deltagarna från de andra programmen. Trots detta får evenemanget ses som väldigt lyckat, och att många gärna ser att en turnering i stil med denna blir ett återkommande evenemang.

Som sportmästare anser jag att idrott inte bara är ett effektivt sätt att koppla av från studierna, det är även ett bra sätt att skapa samarbeten med studenter på andra program. Detta var en viktig faktor till varför vi valde att utföra fotbollsturneringen i samarbete med ekonomi- och lärarstudenterna.

Detta koncept möjliggjorde att turneringen drog större publik än annars tänkt, samt att stämningen var väldigt god, i den vänskapliga rivalitetens anda.

Ninos Besara
Sportmästare 2011

Klubbmästare

Överlag har arbetet som klubbmästare för Juridiska Föreningen under mitt verksamhetsår fungerat väl. Jag har försökt att bibehålla samt vidareutveckla de olika verksamheter mina föregångare har startat. Utöver de befintliga verksamheterna har jag även infört några nya evenemang för Juridiska Föreningens medlemmar.

Med få undantag har Klubbmästeriet anordnat EPP med Quiz den sista fredagen i varje månad på E-puben. Förutom i april har samtliga EPP:s varit välbesökta och min uppfattning är att våra medlemmar uppskattar evenemangen. Anledningen till att EPP:n i april inte var särskilt välbesökt är förmodligen att den låg i anslutning till påskveckan då flertalet av juriststudenterna hade åkt hem. De gånger jag valt att ställa in månadens EPP har det antingen berott på att JF anordnat ett liknande evenemang under samma vecka eller att EPP:n skulle ha legat för nära inpå juriststudenternas tentamen.

Förutom JF:s EPP med Quiz har jag även anordnat två stycken pub- och spelkvällar på E-puben, en på vårterminen och en på höstterminen. Både höstens och vårens pub- och spelkväll fick fler besökare än vad jag hade räknat med och bland besökarna verkade kvällarna uppskattade. Det höga besökarantalet berodde till stor del på att JF bjöd de 40 första gästerna på var sin hamburgartallrik. Min förhoppning är att JF kommer fortsätta anordna liknande pubkvällar i framtiden, även om brädspel inte behöver vara det centrala i evenemangen.

Tillsammans med HHUS klubbmästarinna anordnade jag den efterföljande sittningen till idrottstävlingen Jurister vs Ekonomer. Först såldes det väldigt få biljetter till vilket resulterade i att vi bytte både datum och lokal för att få ner biljettpriset. Till slut såldes ca 60 sittingsbiljetter och sittningen blev väldigt lyckad.

I samband med vårterminens tentamen försökte jag anordna en tentasittning istället för den tentafest JF traditionsenligt anordnar. Tyvärr genomfördes aldrig sittningen eftersom det såldes för få biljetter. Den största anledningen till den uteblivna biljettförsäljningen är antagligen att de olika terminerna tenderade på olika datum samt att biljettpriset blev för högt. Istället för tentasittningen blev lösningen att Juridiska Föreningens medlemmar fick köföreträde samt rabatterat inträde till Klubb Coronas säsong avslutningskväll.

Under höstterminen vidareutvecklades vårt samarbete med HHUS då vi tillsammans genomförde en Halloweensittning på E-puben. Tillsammans sålde föreningarna över 90 sittingsbiljetter och deltagarna verkade anse att sittningen var lyckad. Jag anser att samarbetet med HHUS är väldigt bra och hoppas därför att Juridiska Föreningen kommer värna om detta samarbete i framtiden.

Mitt verksamhetsår som klubbmästare avslutades med en tentafest på Lokal där Juridiska Föreningen bjöd de 100 första gästerna på var sin fördrink.

Sammanfattningsvis är jag nöjd med det jag som klubbmästare genomfört under verksamhetsåret 2011 och jag anser att verksamhetsmålet är uppnått. För framtiden hoppas jag att JF kommer vidareutveckla våra studiesociala aktiviteter för att ytterligare höja trivseln bland våra medlemmar.

Axel Bonning

Klubbmästare verksamhetsåret 2011

Webmaster

Arbetet under året har framför allt bestått i att försöka skapa verktyg som innebär att posten som webmaster i fortsättningen inte ska behöva tillsättas. Att övriga styrelsemedlemmar ska kunna sköta uppdateringen av hemsidan och arkivering av protokoll, stadgar, deFacto-tidningar, etc på egen hand. En ny webbsida har byggts och ett verktyg för uppdatering av innehåll och ett för att skicka ut nyhetsbrev har programmerats.

Vidare har en webbsida åt Juristens dag skapats med liknande design som huvudföreningens. Målet var att även den sidan skulle kunna uppdateras och därmed återanvändas nästkommande år. I stort uppfylldes det målet men en del detaljer behöver ändras för att sidan ska kunna användas igen. I dagsläget är sidans logotyp och därmed även datum för eventet presenterad som en bild. För att sidan ska kunna användas även 2013 måste detta ändras och en möjlighet att ställa in eventets datum från admin-konsolen måste läggas till. Nuvarande arbetsgrupp för juristens dag avböjde detta och valde att använda en jpg för att visa logotyp och datum.

I övrigt har även en webbsida för den årliga snöbollsturneringen tillverkats och i skrivande stund håller juriststudenterna.se, JRG's webbsida på att uppdateras för att designen ska överensstämma med huvudföreningens och JD-sajten.

Peter Hultgren
Webmaster

Chefredaktör De Facto

Under året har tidningen, precis som tidigare, utgivits i form av fyra nummer á 300 exemplar per nummer. Antal exemplar som faktiskt gått åt är märkbart mindre. Vi har under året även hittat ett antal äldre tidningar som även de blivit kvar. Därför har det diskuterats lösningar för hur många exemplar samt i vilken form det fortsättningsvis är försvarbart att trycka då kostnaderna självklart ska gagna medlemmarna på något sätt. Denna diskussion samt idéer kring detta är dock inte över och det kommer kräva en del arbete och tankemöda även fortsättningsvis. Utöver detta har problem uppstått periodvis gällande intresset bland potentiella skribenter även under 2011 men detta är ett problem som funnits även tidigare och som förmodligen kan komma att vara även i framtiden.

Vid första numret utmanades vi tidsmässigt bland annat eftersom jag tillträdde en bit in på terminen vilket förkortade tidsperioden något. Därutöver fanns två avhopp på redaktionen, layout-ansvarig precis inför första numret och redaktionschefen som tog studieuppehåll efter andra numret.

Fotokatalogen blev aldrig tryckt eftersom layoutprogrammet helt plötsligt inte hanterade bilderna längre varför de såg riktigt dåliga ut i tryck. När vi inte lyckades lösa programproblemet valde vi att inte trycka katalogen.

Året har i övrigt kantats av duktiga skribenter, roliga och givande möten, lärdomar och problemlösning. Det som i första hand har varit det största arbetet som chefredaktör är administrering och organisation vilket under året inte mötte några större problem.

Chefredaktör för juridiska föreningens tidskrift de Facto,
Emilia Wallin

Ordförande för Juridiska rådgivningsgruppen

Jag heter Maria Lundberg och har suttit som Ordförande för Juridiska rådgivningsgruppen (JRG) under verksamhetsåret 2011-2012. Min post var sprillans ny och tillkom i mitten av vårtermin, varmed jag blev tillsatt ganska omgående och har därför inte suttit full tid.

Posten tillkom då sittande styrelsen ansåg att där behövdes ett "språkrör" mellan Juridiska föreningen och JRG. Kontakten däremellan hade tidigare varit något havererad och man ville ha förändring på detta.

På grund av att min post var helt ny har jag haft ganska mycket förmåga att forma den till vad jag vill. Det har jag försökt, men har samtidigt blivit något begränsad av att behöva tänka på åsikterna från både styrelsen och JRG. Dessa har ganska omfattande gått åt olika håll.

Mitt första mål som styrelseledamot var att knyta band till JRG:s interna ledning, och där möttes jag och min post av ett ganska varmt mottagande. Utan att riva upp gamla sår kan sägas att eftersom relationen mellan JF och JRG tidigare varit något knagglig har även min tid som ledamot varit lite av en uppförsbacke ibland. Däremot har både styrelsen och JRG mött mig med respekt och en vilja att försöka mötas i mitten.

Det första jag gjorde som Ordförande för JRG var då att skapa en bättre relation till JRG, gå ut till klasserna och informera om JRG och därefter tillsatte jag snabbt en arbetsgrupp för att se på vilket sätt man bäst kan utveckla och "reformera" JRG.

I arbetsgruppen diskuterade vi många förslag, men begränsades av att åsikterna i JF och JRG inte var eniga i hur vi skulle gå vidare.

Vi enades dock om att överta hemsidan juriststudenterna.se från JF:s webmaster och därmed öppnades upp JRG till att ta emot frågor ifrån allmänheten. En hel del tid har lagts ned på denna hemsida som, enligt min kontakt med JRG:s inre ledning, fungerar fint. I samband med detta intervjuades jag även för en artikel i VK om JRG:s verksamhet samt övertagandet av hemsidan.

I mitten av höstterminen hade vi ett stort extramöte med styrelsen i JF samt JRG för att försöka nå konsensus i vissa frågor, såsom namnbyte, strukturändring och dylikt. Detta möte resulterade i viss konsensus, men sidorna kunde inte enas i samtliga frågor.

Det blev dock klart att den interna ledningen i JRG skulle skötas av enbart en "vice" (ändring från tidigare två) medan styrelseposten i JF skulle komplettera utåt. Hur detta kommer fungera är upp till min efterföljare att få uppleva, men jag ser det som en förhoppningsvis positiv start.

Jag har även, tack vare JF:s kassör, fått upp JRG:s budget märkvärt, vilket kommer komma väl till användning nu till våren 2012 då många förändringar väntas för JRG.

Vad som dels väntas är en gästföreläsningsserie med anknytning till rådgivning i JRG, vilken kommer äga rum i slutet av februari 2012 (då jag har avgått från posten, men jag kommer vara med och arrangera föreläsningsserien hela vägen med min efterträdare). Denna kommer bestå av användbara ämnen både inom rådgivning och råd inför framtiden som verksamma jurister, samt kommer eventuellt ett rådgivningsdiplom delas ut förutsatt att man är verksam i JRG i viss mån efteråt. I samband med gästföreläsningsserien kommer det även hållas en smärre kick-off för JRG.

Jag har under min period försökt rekrytera fler rådgivare till JRG, något även gästföreläsningsserien kommer rikta in sig på. Målet med min tid som ledamot har varit – och kommer fortsätta efter jag avgått – att inrikta sig just på rådgivarna i JRG. Att få in fler unga, skarpa sinnen att besvara folks funderingar och problem. Med lite tur och mycket skicklighet kommer det nog bli lättare för min efterträdare att fortsätta där jag avslutar och rekrytera fler.

För att sammanfatta min period som styrelseledamot kan sägas att även om mestadelen varit en stor utmaning har det även varit roligt att vara med mitt i förändringen mot något större och bättre för JRG.

Konsensus mellan JF och JRG har i alla fall hela tiden varit att medlemmarna och rådgivarna ska ha det så bra de kan och att fler ska vilja vara med. Under min tid har arbetet mest handlat om att vara just ett "språkrör", men nu när jag tycker mig se att JF och JRG har ett bättre samarbete är jag hoppfull inför framtiden och dess rekryteringsprocess. Jag tror att min efterträdare kommer göra att bra jobb med att genomföra den stora "reformen" vi hela tiden byggt mot och jag ser fram emot med spänning att få se resultatet.

Maria Lundberg

Ordförande för Juridiska rådgivningsgruppen